

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 16 september 2021

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Diensten

Zondag 19 september

09.30 uur ds. M.A.Kuijt (opening winterwerk)

18.30 uur ds. A. Langeweg, Haaften

Collecten De eerste collecte is voor de diaconie (sponsorkinderen Woord en Daad), de tweede is voor de kerk en de extra collecte is bestemd voor het ouderenwerk in de gemeente. De collecten kunnen overgemaakt worden naar het rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, ten name van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters.

Kinderoppas A.s. zondag passen op de kinderen mw. G. van Wijk en Damaris Vos.

Kerkauto Voor de kerkauto rijdt a.s. zondag dhr. T. Mouthaan (696209).

Bij de diensten Komende zondag is het opening van het winterwerk. In de prediking willen we stilstaan bij een kleine brief uit het Nieuwe Testament, namelijk de brief van Johannes aan Gajus, dat is 3 Johannes. Deze brief geeft een inkijkje in het gemeente-leven van die dagen. En laat ons zien wat een *gezond* gemeente-leven inhoudt. En ook wat er mis kan gaan, als men zich *ongezond* gedraagt. Als we al van een thema kunnen spreken, dan zouden we boven de preek kunnen zetten: 'het ga u (en de gemeente) goed!' Welnu, dat wensen we elkaar toe, nu we als gemeente weer een nieuw seizoen ingaan. We stellen ons de vraag: wanneer gaat het eigenlijk goed met ons? En met de gemeente? En met het gemeente-zijn? Er is deze keer geen preekbespreking na de dienst. Wel liggen er stencils met enkele vragen bij de uitgang van de kerk. De vragen staan ook op de website. Ga de vragen eens na, voor uzelf en in gezinsverband. En stel uzelf de vraag: wat is mijn plek (en die van mijn kinderen) in de gemeente. Anders gezegd: hoe zit het met mijn (geestelijke) gezondheid? Gezegende diensten.

Overleden Wat kan er in zes weken veel gebeuren... Willy Mouthaan. We weten het allen. Hoe het bericht kwam van haar ziekte; en zo kort daarna reeds het bericht van haar overlijden. Wilhelmina Egberdina Mouthaan-Vernooij. Vrouw van Cor, moeder van Tony, schoonmoeder van Wilma, oma van Corné. 10 september zou zij 73 jaar zijn geworden. Willy was een eenvoudige, bescheiden vrouw. Wat op de achtergrond. Daar voelde zij zich het best. Toen het tot haar doordrong hoe ernstig ziek zij was, sprak zij niet over hoop op herstel, maar was voor haar het belangrijkste vrede te mogen ontvangen voor haar hart. Willy zag zichzelf als onbekeerd en achtte de ander uitnemender. Tijdens de periode in het ziekenhuis en daarna in het hospice te Waalwijk leerde zij om op Christus te zien als de enige Bron van redding en zaligheid. Met bescheiden woorden getuigde zij van haar hoop op Hem. -Het geloof dat Hij ook voor haar Zijn bloed had gestort. Als een weerloze mocht zij zich verlaten op de HEERE. -God zij dank voor Zijn genade! Willy overleed op 7 september. Op de 11^e september werd er een rouwdienst gehouden in het kerkgebouw. "De HEERE bewaart de eenvoudigen." Willy werd begraven op Rusthof. De HEERE zegene Cor en het gezin van Tony, ook vriendin Indy, met Zijn nabijheid en troost. Correspondentieadres: C.G.Mouthaan, Bergstraat 44, 4261 Wijk en Aalburg (GAVG)

Huwelijksjubileum Vrijdag 24 september is het 50 jaar geleden dat Ad van der Velden en Judith van de Werken, Grote Kerkstraat 48, 4261 BE, elkaar het ja-woord gaven. We willen hen daarmee van harte feliciteren. Een halve eeuw aan elkaar verbonden te zijn is een geschenk van de Heere. In Psalm 103 lezen we: 'Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden: vergeet ze niet, 't is God Die z'u beweest!' Laten we Hem de dank en de lof toebrengen, zoals verderop in dezelfde psalm is verwoord: 'Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen en 't goede tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt'. Laten we de Heere loven met het zielsverlangen om Hem in alles te kennen en nodig te hebben. Hij schenkt ons het goede om Christus' wil. Zo wordt onze jeugd vernieuwd! Bij alle zorgen die het leven en ook het ouder worden met zich meebrengt, mogen allen die de Heere dienen weten: genade maakt jong van hart en vernieuwt ons naar het beeld van Christus! Samen met de kinderen en kleinkinderen wensen we u een goede gedenkdag toe onder de zegen van God.

Catechisaties Maandag 20 en dinsdag 21 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is hebben de jongeren een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Maar ook als je geen uitnodiging zou hebben ontvangen, ben je welkom! De tijden zijn onveranderd. Voor alle zekerheid geef ik de data door: de jongste groep (12 en 13 jaar) wordt dinsdag verwacht om 18.30 uur. De leeftijdsgroep van 14, 15 en 16 jaar kan kiezen tussen de maandag en de dinsdag, aanvang 19.15 uur. De leeftijdsgroep van 17 jaar en ouder wordt verwacht op dinsdag, 20.15 uur. Houd je zo veel mogelijk aan de leeftijdsindeling! We hebben als ouder de Heere beloofd dat we onze kinderen zullen onderwijzen *of helpen* onderwijzen! Stimuleer uw kinderen dan ook om de catechese te volgen. Juist in onze tijd is dat meer dan nodig. We hopen op een goed seizoen met elkaar onder de zegen van de Heere.

Belijdeniscatechese Voor hen die belangstelling hebben voor de belijdeniscatechese is er een kennismakingsmoment a.s. maandag 20 september om 20.15 uur in Rehoboth.

Bijbelkring We willen dit seizoen de bijbelkring weer opstarten. Het afgelopen seizoen was dat niet mogelijk vanwege de corona-maatregelen. We komen samen in Rehoboth en wel op woensdag 22 september. We willen dit seizoen aan de hand van een bijbelstudie stilstaan bij de verschillende onderdelen van de wapenrusting van God, zoals de apostel Paulus daarover spreekt in Efeze 6. Het christenleven kent strijd: de geestelijke strijd in het *geloof*. Denk aan het woord van Jezus: '*Strijd* om in te gaan door de nauwe poort'. Denk aan het woord van de apostel Paulus: '*Strijd de goede strijd* van het geloof.' Zo komen in Efeze 6 verschillende onderdelen van de wapenrusting aan de orde, zoals de gordel van de waarheid, het borstharnas van de gerechtigheid, het schild van het geloof, de helm van de zaligheid, het zwaard van de Geest enz. We beginnen volgende week met het eerste hoofdstuk (Efeze 6:10-13) over de geestelijke strijd (en de geestelijke boosheden in de lucht) en de noodzaak van bewapening. Een boekje is op te halen aan de pastorie (kosten 10 euro). We zien u graag weer op de bijbelkring. Ook 'nieuwe' gezichten zijn welkom. We beginnen om 19.45 uur en het is de bedoeling om 21.30 uur af te sluiten. Graag tot dan!

Het Visnet Hoi jongens en meiden uit groep 3, 4 en 5. Op donderdag 23 september is de eerste clubmiddag. Jullie zijn van harte welkom vanaf half 3 tot 4 uur. We hopen jullie allemaal te zien! Groetjes de leiding

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 16 september 2021

De Wegwijzer Beste meiden en jongens! De zomer is weer voorbij en dat betekent dat er weer een periode aankomt dat we met de club bij elkaar hopen te komen. De eerste avond staat gepland op dinsdag 21 september in Rehoboth. We beginnen om 18.45 uur en het duurt tot 20.15 uur. Alle kinderen van groep 6, 7, en 8 zijn welkom dus breng gerust een vriendje/vriendinnetje mee. Per avond vragen we een kleine bijdrage van 1 euro. Tip voor de eerste avond: trek niet je allerbeste kleren aan! We hopen veel kinderen te mogen ontmoeten! Groetjes van Bram, Jelle, Stephan en Rianne

Zondagsschool Alle kinderen van onze gemeente hebben in de achterliggende dagen een welkomsttasje ontvangen als uitnodiging voor de zondagsschool. Jullie zijn aanstaande zondag van harte welkom. We beginnen om 14.00 uur met een gezamenlijke opening in Rehoboth, waarna we in groepen uiteen gaan. Elke zondag gaan we luisteren naar een Bijbelse vertelling. Maar we doen nog meer: we gaan erover in gesprek met elkaar. Wat leren we van dit verhaal? Wat wil de Heere ermee tot ons zeggen? Verder zingen we en maken we een mooie verwerking. Kortom, een mooi en zinvol zondagmiddaguurtje. We hopen dat alle kinderen (ouders!) van de gemeente gehoor zullen geven aan de uitnodiging om samen te leren rondom de geopende Bijbel. Van harte welkom!

Gebedskring Een nieuw seizoen vol kerkelijke activiteiten staat voor de deur. Hoe goed om daarom ook in het startweekend te beginnen met gebed! Speciaal dit weekend is iedereen van harte welkom bij de gebedskring op zondagmorgen 7.00 uur in de kerk.

Evaluatie en start huiskringen Donderdag 23 september om 20.00 uur willen we in Rehoboth een avond hebben om de huiskringen te evalueren en met elkaar na te denken over opstart van nieuwe huiskringen voor het komende winterseizoen. We roepen iedereen op die afgelopen seizoen heeft meegedraaid, of misschien van plan is om komend seizoen mee te gaan draaien, om naar deze avond te komen. Kunt u deze avond niet, maar wilt u wel graag deelnemen komend seizoen, graag even berichtje naar de scriba: scriba@hervormdwijk.nl , dan houden wij u op de hoogte van de opstart.

Kledingbeurs Op 25 september is er weer een kledingbeurs! Deze is van 9 uur tot 13 uur in Rehoboth. Dus kom uw/jouw kledingkast aanvullen voor het komende seizoen voor een leuk bedrag... We zoeken nog vrijwilligers die op donderdag 23 september willen helpen opzetten en op 25 september met de verkoop willen helpen. U kunt zich opgeven bij Geertrude Schouten, 06-53181936. We herinneren u er nog aan dat vrijdag a.s., 17 september, u nog goede, bruikbare kleding, schoenen, tassen en accessoires kunt inleveren van 19.00- 20.00 uur in Rehoboth. De projectgroep.

Rommelmarkt/actiedag Zaterdag 9 oktober is er een rommelmarkt/actiedag. Dit jaar wordt de kerk opengesteld en is er vanuit de Evangelisatiecommissie een interessante Bijbelse kunstgeschiedenis-expositie georganiseerd. Deze is de gehele dag te bewonderen. Een expositie met werken van dominee Maliepaard, dominee de Ruijter, Gerrit Timermans en wijlen Kees Vos. Tevens wordt er ook tussendoor op het orgel gespeeld en levert de muziekgroep uit onze gemeente een bijdrage. De expositie duurt tot in de middag, zodat een ieder de gelegenheid heeft om rustig de expositie te bewonderen. Net na de rommelmarkt zal er een sing-in zijn. We hopen op een grote opkomst. Meer info volgt hierover volgt nog. Houdt deze datum alvast vrij in uw agenda!

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 16 september 2021

Vrijwilligers rommelmarkt Voor de rommelmarkt/actiedag zoeken we nog mensen die graag iets willen bakken. Ook zoeken we vrijwilligers die willen helpen met de kramen opzetten en /of op de rommelmarkt willen staan. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ada Bax, 06-50124364. Het actie-committee

Kerkgang en corona Deze week was er een persconferentie rondom de coronamaatregelen. Bij het opstellen van dit bericht lijkt het erop dat de anderhalve meter er per 25 september af zal gaan. Dit betekent dat we komende zondag 19 september nog op alfabet toegang geven tot het kerkgebouw, waarbij de achternamen van A t/m M in de avond en N t/m Z in de ochtend welkom zijn (wie daarvan afwijkt of tweemaal wil komen, wordt verzocht om de bekende tien minuten in acht te nemen!). De registratie bij de toreningang is vervallen. Vanaf de 26^e september (als de anderhalve meter maatregel vervalt) hopen we iedereen weer in elke dienst te kunnen verwelkomen. Deze week zal -na de persconferentie- een update via mail en via de website worden geplaatst rondom de definitieve keuzes. Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de scriba.

Giften Via br. Van Ginkel werd € 25,- en € 30,- ontvangen voor de kerk. Via predikant € 40,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Ten slotte Volgende week start het winterwerk weer. We zien er naar uit om u weer allen te ontmoeten in de zondagse diensten en ook doordeweeks. En natuurlijk ook a.s. zaterdag bij de startmiddag! Velen hebben zich opgegeven. Dat is verheugend. We bidden zondag om de zegen van God over het werk van onze handen. Van Zijn zegen zijn we afhankelijk. Dat geldt voor onze dagelijkse bezigheden, op school en op ons werk, maar zeker ook voor het kerkelijk leven. We sporen elkaar aan om de Heere te zoeken en bij Hem te blijven. Alleen in Christus dragen we vrucht. En is ons dienen vruchtbaar. Zonder Hem is alles vruchteloos.

We danken u nogmaals voor het meeleven rondom de ziekte van ons kleinkind Sem. Hij mocht vorige week na een uitgebreid onderzoek in Groningen weer naar huis. Daar zijn we dankbaar voor. Hij blijft onder controle. We hopen dat er nu een periode van herstel (en rust!) zal aanbreken. De Heere zij gedankt voor Zijn zorg.

Een hartelijke groet uit de pastorie, M.A. Kuijt