

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 25 september 2021

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Diensten

Zondag 26 september

09.30 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

18.30 uur ds. M.A. Kuijt

Donderdag 30 september

16.00 uur ds. M.A. Kuijt (huwelijksdienst Arie den Breejen en Thirza Bergakker)

Collecten De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor het onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen. De collecten kunnen overgemaakt worden naar het rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, ten name van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters.

Kinderoppas A.s. zondag passen op de kinderen mw. D. Mijster en Aniek Weerheim.

Kerkauto Voor de kerkauto rijdt a.s. zondag dhr. C. Bouman (691139).

Bij de diensten Zondagavond staan we stil bij Zondag 22 van de Catechismus. De vorige keer stonden we stil bij Zondag 21 over de vergeving van zonden en de verzoening door het Lam van God. In Zondag 22 gaat het over de toekomst van hen die vergeving hebben ontvangen. Wat staat een christen te wachten? In vr. en antw. 57 gaat het over de opstanding van het lichaam. Zij die Christus toebehoren, ontvangen een (ver-)nieuw(d) lichaam. We willen dieper op de stof ingaan aan de hand van 1 Kor. 15:49. Daar lezen we dat wij mensen van nature het beeld van de *aardse*, van Adam dragen. Wij zijn kinderen van Adam. Gevallen Adamskinderen. Straks, als de Heere terugkomt, zullen de gelovigen het beeld van de *Hemelse*, de Tweede Adam, Christus Jezus, dragen. Door de Heilige Geest.

Is dat ook ons uitzicht?

Zondag 22 bepaalt ons bij de vraag wat er met ons lichaam gebeurt als we sterven. We worden immers als zaad in de aarde gezaaid als we begraven worden. Op grond van de opstanding van Christus uit de doden belijden we dat ook wij zullen opstaan. Maar hoe moeten wij ons een verheerlijkt lichaam voorstellen? Genoeg vragen. Lees voor uzelf thuis 1 Korinthe 15 door. Dat is een prachtig hoofdstuk over de opstanding van de doden. Willen we een zegen *in* de kerkdienst ontvangen, dan zullen we al voorbereidingen moeten treffen, *voordat* we naar de kerk gaan... En ook nabetrachting! Gezegende diensten toegebeden.

Huwelijk Donderdag 30 september is het de dag dat Arie den Breejen, Begoniastraat 28, en Thirza Bergakker (Poederoijen) elkaar het ja-woord zullen geven. In een dienst die om 16.00 uur begint vragen zij Gods Zegen over hun huwelijk. Van harte gefeliciteerd met de stap die jullie maken. Een belangrijke stap! Veel blijft in het ongewisse als het gaat over de weg die voor jullie ligt. Wel weten we dit: wie het van de Heere verwacht en in Zijn wegen gaat, die ontspoort niet en zakt niet weg in drijfzand. Dan zetten we onze treden in het voetspoor van Hem Die Zichzelf heeft gegeven tot in de dood. Tot verzoening. Zo heeft God een vast fundament gelegd voor allen die -door genade- op Hem bouwen. Laat het huwelijk zijn als een vast huis op de Rotssteen Christus! De Heere roept jullie in Zijn dienst. Hij vraagt allereerst en bovenal ons hart. Hij is het ook Die harten opent en vernieuwt. Ga samen in

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 25 september 2021

afhankelijkheid en overgave aan de Heere de weg die Hij wijst. Dan zal het jullie goed gaan op Rietkant 10, 4261 LT, waar jullie gaan wonen. We heten jullie tevens hartelijk welkom in onze gemeente!

Rommelmarkt/actiedag Hierbij een update en herinnering aan de rommelmarkt/actiedag op zaterdag 9 oktober. De voorbereidingen zijn in volle gang. En het belooft heel mooi te worden. Ook de Bijbelse kunstexpositie met schilderijen en papiersnijkunst krijgen meer en meer gestalte. Naast werken die te zien zullen zijn van Kees Vos, Gerrit Timmermans, ds. de Ruiters, Louw van den Bosse en ds. Maliepaard, zal er ook een muzikale invulling worden gegeven. En zoals eerder aangegeven zal er ook een Sing-in zijn, net na de middag.

Mogen wij op uw komst rekenen en ook om uw voorbede voor de actiedag en voor de Bijbelse kunstexpositie? Dat de Bijbelse kunstexpositie en het evangelisatiewerk er toe mogen bijdragen dat veel bezoekers geraakt mogen worden door het Evangelie van Jezus Christus. Het Actiecomité

Tienerclub Beste tieners! Graag willen we iedereen van 12 t/m 15 jaar uitnodigen voor de Tienerclub! We kijken er enorm naar uit om jullie weer te zien. De eerste clubavond is op vrijdag 8 oktober bij Arjan Fitters thuis (Grote Kerkstraat 17). De clubavond begint om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn. Een gezellige kennismaking bij een kampvuurtje. Het seizoen kost 25 euro p.p. en mag in één keer betaald worden of in twee keer (12,50 per termijn). We hebben een leuk programma voor het seizoen bedacht. Noteer alvast de datums voor de eerste helft van het seizoen in je agenda: 8/10, 22/10, 12/11, 26/11 en 10/12. De datums voor 2022 laten we later weten. Heb je vragen, dan mag je altijd bellen naar Jeroen Branderhorst (06-23438555) of mailen: jeroenbranderhorst@hotmail.com. Groetjes, en we hopen jullie 8 oktober te zien! Jeroen, Margriet, Arjan & Arjan.

Vrouwenvereniging Bid en Werk Wat was het fijn om elkaar na zo lange tijd weer te ontmoeten en ook nieuwe gezichten te mogen zien. Op 29 september hopen we weer samen te komen als vereniging. We willen deze avond Bijbelstudie 1 behandelen uit het Bijbelstudieboekje. Het thema is: De Schepper is Koning. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar in Rehoboth. Iedereen, ook als je nog nooit geweest bent van harte welkom!

Bondsday Vrouw tot Vrouw Donderdag 30 september is de jaarlijkse Bondsday. Ook dit jaar weer via livestream te volgen via de website www.vrouwtotvrouw.nl. Het thema van deze dag is: Uw Koninkrijk kome. Het zal weer een gevarieerd programma zijn. Dit programma is ook te zien op de website. Deze ochtend willen we gezamenlijk volgen in Rehoboth. De ochtend begint om 9.45 uur en duurt tot ca. 12.00 uur. Na afloop willen we met elkaar nog een broodje en een kopje soep eten. Wilt u/jij hier ook bij aanwezig zijn? geef je dan wel even op voor 28 september bij Adriëlle (692278) of bij Ella (696224). Iedereen hartelijk welkom.

Mannenvereniging Maandag 27 september bestuderen en bespreken we met elkaar de tweede Johannes-brief. De bijbelstudie staat in de Hervormde Vaan van februari '21. Tot ziens weer in Rehoboth!

Zaterdagavondkring Elke eerste zaterdag van de maand is het Zaterdagavondkring in Rehoboth. Iedereen is welkom om met ons te lezen en na te denken over een Psalm uit het boek der Psalmen. Dat is misschien wel het meest gelezen boek uit het Oude Testament. Wat hebben de Psalmen ons vandaag de dag te zeggen? Welk verband is er met het Nieuwe Testament? Natuurlijk gaan we ook

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 25 september 2021

zingen! Stephan Dammers begeleidt ons bij het zingen van Psalmen en geestelijke liederen. U bent elke maand welkom! Maar omdat elke maand een andere Psalm centraal staat, is het ook heel goed mogelijk om af en toe eens een zaterdagavond te komen. De eerste avond is 2 oktober. We beginnen om 19.30 uur. (Info: 694192)

Doopzitting In verband met de bediening van de Heilige Doop, zondag 3 oktober, is er vrijdag 1 oktober doopzitting in de consistorie, 20.00 uur.

Gebedskring We zien jou en u graag op de gebedskring van dinsdag 28 september om 20.00 uur in de kerk. De eerste gemeente is voor ons een lichtend voorbeeld; "En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden." Kees, Henk

Kledingbeurs A.s. zaterdag 25 september is er weer de kledingbeurs! Deze is van 9.00 uur tot 13.00 uur. Er is genoeg voor jong en oud. Allen hartelijk welkom!

Inzamelen spullen rommelmarkt Op 1 oktober kunt u weer spullen inleveren voor de rommelmarkt. Dit kan van 19.00 uur tot 20.00 uur in Rehoboth. Alvast bedankt! De projectgroep

Solidariteitskas Aan het einde van deze maand/begin oktober zal van alle belijdende leden van de gemeente weer de jaarlijkse bijdrage (€ 10,- per lid) aan de solidariteitskas worden gevraagd. Binnenkort ontvangt u hiervoor een brief.

Leden die in voorgaande jaren een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso ontvangen geen brief. Van hen zal het bedrag rond 27 september automatisch worden afgeschreven van de bankrekening.

Startdag We kijken terug op een erg geslaagde startdag. 's Middags mochten we met ongeveer 90 gemeenteleden de vossenjacht doen en 's avonds waren er ruim 170 gemeenteleden om met elkaar friet te eten. Mooie momenten om als gemeente weer bij te praten na zo'n lange tijd. We zijn dankbaar dat dit weer zo kon. Namens de kerkenraad willen wij in het bijzonder Annemarie van Wijk en Naomi van Rijswijk bedanken voor het vele werk dat zij in de voorbereiding hebben gestoken. Daar zitten heel wat uurtjes in! Verder ook dank aan alle andere vrijwilligers, waaronder 'de vossen' die zich hadden verspreid en verstopt in ons dorp, maar die ondanks hun 'verdekte' opstelling werden opgespoord. Dank!

Giften Via br. Van Ginkel werd € 20,- en 3 x € 50,- ontvangen voor de kerk. Via br. van Tuijl € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Ten slotte Het is fijn om de jongelui weer te ontmoeten tijdens de catechisaties en we zijn dankbaar dat het kringwerk weer is opgestart. Laten we op de plek die ons gegeven is -ook in de gezinnen en in de opvoeding-, *medearbeiders van de waarheid* zijn (3 Johannes 8). Om een lichtje te zijn. 'Jij in jouw klein hoekje, en ik in 't mijn', zegt een kinderlied, maar het geldt niet minder de 'grote' mensen. Het hoeft allemaal niet zo groots te zijn. We hoeven niet de eerste de beste te zijn (hoogmoed!) en ook niet te schitteren. De zon schijnt ook door kleine raampjes. Al moeten die wel regelmatig schoongemaakt worden! We hopen u zondag weer te zien in de kerk. De anderhalvemeter-regel is verleden tijd. Dat geldt ook de registratie en alfabetische indeling (zie ook de mail die u deze week

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 25 september 2021

ontvangt!). Wel blijven we voorzichtig en dragen we verantwoordelijkheid voor elkaar. Maar laten we -zeker in de kerk- met *twee* woorden spreken: *vertrouwen* én voorzichtigheid. In die volgorde! Heb vertrouwen in de bewarende en zorgende hand van God. Ook als het uw gezondheid betreft. En oefen uzelf in de woorden, waarmee de Catechismus begint: wat is uw enige troost in leven en in sterven? Antwoord: dat ik naar *lichaam* en ziel het eigendom van Jezus Christus ben... Het ga ons in het nieuwe seizoen *in alles* goed. Ook naar het stoffelijke. Ook dát lezen we in 3 Johannes.

Een hartelijke groet uit de pastorie, M.A.Kuijt