

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 16 december 2021

*Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven*

### Diensten

#### Zondag 19 december

09.30 uur ds. A. N. v.d. Wind, Kerkwijk

18.30 uur ds. M.A. Kuijt

#### Zaterdag 25 december 1<sup>e</sup> Kerstdag

09.20 uur zingen Kerstliederen

09.30 uur ds. M.A. Kuijt

15.30 uur kerstviering zondagsschool/jeugdclubs

#### Zondag 26 december 2<sup>e</sup> Kerstdag

09.30 uur ds. M.A. Kuijt

18.30 uur ds. P. M. van 't Hof, Rijssen

#### Vrijdag 31 december (Oudjaar)

19.30 uur ds. M.A.Kuijt

#### Zaterdag 1 januari

9.30 uur ds. M.A.Kuijt (Nieuwjaar)

#### Zondag 2 januari

9.30 uur ds. J.P.J. Voets, Bruchem

18.30 uur ds. M.A.Kuijt

**Collecten** Zondag 19 december is de eerste collecte voor de kerk, de tweede voor het onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen en de extra collecte voor het kerkelijk quotum. Op 1<sup>e</sup> Kerstdag wordt uw gave gevraagd voor de diaconie (project 10 27 Mozambique, zorg voor kwetsbare mensen) en de tweede collecte is voor de kerk. De extra collecte is voor de kerktelefoon. Zondag 26 december is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Op Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag wordt uw gave gevraagd voor de diaconie (leerstoelfonds Geref. Bond) en de kerk. Zondag 2 januari is de eerste collecte voor de diaconie (hulp eigen gemeente) en de tweede voor de kerk. De extra collecte is dan bestemd voor de zondagsschool. De collecten kunnen overgemaakt worden naar het rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, ten name van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters.

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 16 december 2021

**Kinderoppas** Zondag 19 december passen op de kinderen mw. C. Branderhorst en Floor Weerheim. Op 1<sup>e</sup> Kerstdag Emmelot Verzijl en Dilia van Dijk en tijdens de Kerstviering van de zondagschool mw. G. Preuter en Jochem van Rijswijk. Op 2<sup>e</sup> Kerstdag passen mw. G. Schouten en Aniek Weerheim op. Op Nieuwjaarsdag mw. A. Kant en Manouk Dammers en op zondag 2 januari mw. G. van Wijk en Julian Kant.

**Kerkauto** Voor de kerkauto rijdt zondag 19 december dhr. P. Verwijs (06-43584600). Op 1<sup>e</sup> Kerstdag dhr. P. Vos (697728) en op 2<sup>e</sup> Kerstdag dhr. T. Bok (692194). Op Oudjaarsdag rijdt dhr. A. Mans (691227) en op Nieuwjaarsdag dhr. T. Mouthaan (696209). Op zondag 2 januari dhr. C. Bouman (tel. 691139).

**Bij de diensten** Afgelopen zondag hoorden we dat Jozef in een droom van een *engel* te horen krijgt dat hij Maria niet moet verlaten. Rond de Avondmaalsviering hoorden we o.a. dat de draak streed tegen de *engel* Michaël. De komende weken horen we hoe *engelen* een rol spelen in de geschiedenis. Komende zondag horen we van de *engel* Gabriël die bij Maria en Zacharias verschijnt en vóór God staat als hemelse boodschapper. Ook bij de profeet Daniël wordt Gabriël genoemd. Op 1<sup>e</sup> Kerstdag horen we van het woord dat de *engel van de Heere* spreekt tot de herders: het Kindeke is geboren! Op 2<sup>e</sup> Kerstdag staan we stil bij de *engelenzang* uit Lucas 2. Met Oudjaar zullen we horen dat de *engelen* gereed staan om de oogst binnen te halen als de Heere Jezus terug komt om te oordelen de levenden en de doden. Met Nieuwjaarsdag horen we van *engelen* die als gediensstige geesten gereed staan met het oog op de zaligheid van de gelovigen. Ook in het nieuwe jaar. Engelen bepalen ons bij de onzichtbare wereld die ons omringt. Wij leven als moderne mensen vooral bij de zichtbare wereld (of uitsluitend!). Wat we niet zien, bestaat niet, zo wordt gezegd. Dat is heel kortzichtig. De Bijbel spreekt over engelen en van geestelijke boosheden in de lucht, die strijd leveren. En ons beïnvloeden. Zeker in een onrustige tijd als de onze is het goed om daar bij stil te staan. In de avonddienst van zondag 2 januari lezen we uit Art. 12 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Daarin wordt gesproken over de schepping van de engelen (en over hun val!). Op 1<sup>e</sup> Kerstdag worden -voorafgaande aan de dienst- enkele Kerstliederen gezongen. Wees daarom op tijd. Er liggen stencils bij de ingang. Op Oudejaarsavond worden -zoals gebruikelijk- in de dienst de namen genoemd van gemeente-leden die ons dit jaar door de dood zijn ontvallen. Nabestaanden hebben een uitnodiging ontvangen om daarbij aanwezig te zijn. We bidden om gezegende diensten. Met dit Kind, weggerukt tot de troon van de Vader en omringd door engelen, kunnen we het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar ingaan: 'Immanuël, met ons... is God!'

**Geboren** Wiljen en Rachel Olieman-Kranendonk, Zwaansheuvel 2, 4261 TP, werden dinsdag 7 december verblijd met de geboorte van hun dochter Ilona Rietta, die zij Ilona noemen. Van harte willen we jullie feliciteren met de geboorte van Ilona. *Congratulations!* Een rijk geschenk hebben jullie uit Gods handen ontvangen. Dankbaar en blij zijn jullie met de geboorte van jullie

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 16 december 2021

dochter. De dank is aan God! 'Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen' (Psalm 86:10). Als we zien op het wonder van Gods scheppende hand, *'then sings my soul, my Savior God to Thee, how great Thou art, how great Thou art!* We bidden dat Ilona mag opgroeien tot eer van haar Schepper onder de zegenende handen van de goede Herder. Fijn, dat volgende week -naar verwachting- de ouders van Rachel voor een paar dagen uit Canada hopen over te komen om de kleine Ilona te bewonderen. De Heere zij jullie en allen die jullie omringen goed en nabij.

**Rehobothclub** Hallo jongens en meisjes! De Rehoboth club kan aanstaande vrijdag 17 december helaas, vanwege de huidige corona maatregelen, niet doorgaan. We hopen dat het in het nieuwe jaar wel weer mogelijk is en we weer gezellig bij elkaar kunnen komen. Helaas geen knutsel- en bingo-avond, maar komen jullie donderdag de 23ste wel naar de Lichtjesticht? Lotte, Dieke, Anne-Ruth en Susanne

**Verkiezing ambtsdrager** In de kerkenraadsvergadering van 9 december jl. heeft de kerkenraad vastgesteld dat in de vacature van ouderling-kerkrentmeester is gekozen: G.E. Lammers (Vroonhoeve 25). De gekozen broeder heeft tot zaterdag 18 december de tijd om zijn beslissing kenbaar te maken. Dit betekent dat de stemmingsvergadering op donderdag 16 december niet door zal gaan. Gedenkt u hem in het gebed?

**Kerstzangavond** A.s. zaterdagavond 18 december is er de online-Kerstzangavond vanuit onze kerk. De avond wordt met extra camera's in beeld gebracht en is live te volgen via de link op de website [hervormdwijk.nl](http://hervormdwijk.nl) of via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) "Hervormde gemeente Wijk bij Heusden". Aanvang 20.00 uur. Ds. Kuijt verzorgt de opening en meditatie. Medewerking aan deze avond wordt verleend door gelegenheidskoor "Lift up your heads" (12 enthousiaste zangers) onder leiding van Reinier Korver, Mark Brandwijk orgel, harmonium en piano, jongenssopraan Constantijn de Leeuw en violiste Marjolein de Jong. Meer informatie over de inhoud van het programma vindt u op de facebookpagina: ConcertenhervormdWijk. Omdat er kosten aan deze avond verbonden zijn vragen wij u vriendelijk deze avond te ondersteunen door uw gift over te maken op rek: NL15 RABO 0373 301375 t.n.v. diaconie Herv. gemeente Wijk onder vermelding van *Kerstzangavond 2021*. Bij voorbaat hartelijk dank. Kijkt u mee?

**Sfeervolle Lichtjesticht Wijk en Aalburg** Op donderdag 23 december wordt er vanuit onze gemeente een mooie lichtjesticht georganiseerd. Vanaf 17.00 uur zijn alle kinderen/gezinnen welkom om de lichtjesticht op eigen gelegenheid te lopen. De route start op het plein voor Rehoboth. Hier ontvangt iedereen een tekstboekje met daarin de route. De wandeling voert langs diverse tafereeltjes die betrekking hebben op het Kerstverhaal. Bij elk tafereeltje kan een QR-code worden gescand om te luisteren naar een bijpassend kerstlied. (De route is ook te lopen zonder mobiele telefoon). Het thema van de lichtjesticht luidt dan ook: 'Een lied door de nacht'. De route eindigt eveneens op het mooi aangeklede plein. Tussendoor worden kinderen verrast met diverse opdrachtjes en een lekkernij. Bij het eindpunt wordt nog een

## **Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 16 december 2021**

klein cadeautje uitgedeeld. Dus... loop de sfeervolle tocht! Denk daarbij aan je veiligheid en houd je aan de coronaregels. Van harte welkom!

**Oefenen Kerstviering Zondagsschool en Clubs** Zondag 19 december oefenen we weer voor de kerstviering. Alle kinderen worden van 14.00 tot 15.00 uur in de kerk verwacht.

**Kerstviering Zondagsschool en Clubs** Op Eerste Kerstdag **15.30 uur!** vieren we het kerstfeest voor de kinderen van de zondagsschool en de clubs. Let op de gewijzigde tijd! Het thema van de viering is 'Bethlehem'. Op diverse plaatsen in de Bijbel horen we iets over dit kleine stadje dat 'Broodhuis' betekent. Het is de stad van koning David en van Davids Zoon, de Heere Jezus Christus. We heten de hele gemeente welkom in de kerk om samen het kerstfeest met de kinderen te vieren. Uiteraard is de viering ook digitaal te volgen. Iedereen van harte welkom!

**Catechisaties** In de eerste week van het nieuwe jaar, 3 en 4 januari, zijn er geen catechisaties. Volgende week, 20 en 21 december, is er wel catechisatie.

**Verhuisd** Mw. M. van Tilborg-de Fijter is begin december verhuisd van Azaleastraat 80 naar Zorgcentrum Wijkestein, kamer 207 (Azaleastraat 26, 4261 CW). We wensen haar aldaar een goed verblijf toe.

**Gemeenteleden die elders verblijven** We noemen de namen van hen die elders verblijven. Anja Schreuders (Azaleastraat 19, 4261 CT) woont in Huize Vincentius te Udenhout (Schoorstraat 4, 5071 RA). Erik Vos (Gr. Kerkstraat 51, 4261 BC) woont in Biezenmortel, (p/a. Hindeloop 1c, Hooghoutseweg 3, 5074 NA). In de Notenhoff te Andel (Nachtegaallaantje 1, 4281 PN) verblijven dhr. K. van Helden (kr. 117), en mevr. J. Arendse-van der Stelt (kr.109). Een groet rondom de Kerstdagen zal hen zeker goed doen!

**Kerktelefoonbusjes** In de laatste week van dit jaar, tussen Kerst en oudejaarsdag, hopen we de kerktelefoonbusjes weer op te halen. De opbrengst wordt gelijk verdeeld tussen college van kerkrentmeesters en college van diakenen. Van harte bij u aanbevolen.

**Kerstollenactie** De opbrengst van de kerststollenactie is € 329,94. Een heel mooi bedrag. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft, hartelijk bedankt! We wensen iedereen gezegende feestdagen toe. De projectgroep

**Kopij** Deze Voetius is bestemd voor drie weken. De eerstvolgende editie komt uit op donderdag 6 januari. Kopij moet *uiterlijk* maandagavond 3 januari bij mij binnen zijn. Vanaf dinsdag 4 januari zijn we waarschijnlijk enkele dagen afwezig. Br. van Ginkel neemt waar.

**Giften** Via br. Van Ginkel werd onder dank € 50,- ontvangen voor 'Voedselhulp'.

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 16 december 2021

**Ten slotte** We gaan richting het einde van het jaar. We weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Wat we wel weten is dat het boek van de geschiedenis in de handen ligt van het Lam van God (Openbaring 5). Dit Lam is bevoegd het boek te openen. Laat ons dat tot troost zijn en ter bemoediging. Alles ligt in Zijn hand. Het brengt ons wel bij de vraag of wij een echte volgeling van dit Lam zijn. Want: niet iedere *meeloper* is ook een *volgeling*...! Het gaat er om dat we gekocht zijn met Zijn bloed! Gewassen en gereinigd van onze zonden. Verzegeld door de Heilige Geest. Wie zich verzet tegen het Lam en z'n eigen weg gaat -al dan niet vroom- die heeft geen toekomst. Dan volgt er geen nieuwe dag. Daarom mogen (en moeten!) we elkaar blijvend wijzen op het Kind dat geboren is. Om dit Kind in de armen te nemen en te doen waar Psalm 2 op aandringt: 'Kus de Zoon, opdat Hij niet toorne'. We kijken terug op een jaar waarin iedereen -ook los van corona- zijn of haar teleurstellingen had. Een jaar waarin verliezen werden geleden. Waar getobd werd met ziekten en waar geleden werd aan de verharding in de samenleving, gebrokenheid in relaties en gezinnen, onenigheid binnen kerkmuren. Laten we daar niet in blijven steken. Laten we bovenal onze zegeningen tellen. Onze schuld belijden aan de Heere voor alle nalatigheid van onze kant. En schuilen achter het Lam. In Christus hebben we alles. Voor tijd en eeuwigheid. Hij is gisteren en heden Dezelfde. En in der eeuwigheid! Zouden we dan nog vrezen?

We wensen elkaar gezegende Kerstdagen toe en een goede jaarwisseling.

Een hartelijke groet uit de pastorie, ook mede namens mijn vrouw, M.A. Kuijt



**Wijk bij Heusden**  
**18 dec 2021**  
**Kerstzangavond**

**Aanvang 20:00 uur**  
**Live via**  
**[hervormdwijk.nl](http://hervormdwijk.nl)**

Koor "lift up your heads" o.l.v.  
Reinier Korver

Mark Brandwijk: orgel en piano

Christiaan de Leeuw: jongenssopraan

Marjolein de Jong viool

Ds. M.A. Kuijt meditatie



 YouTube  [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)