

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 6 januari 2022

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven

### Diensten

#### Zondag 9 januari

09.30 uur ds. M.A. Kuijt

18.30 uur ds. J. Brouwer, Veen

**Collecten** Zondag 9 januari is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De collecten kunnen overgemaakt worden naar het rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, ten name van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters.

**Kinderoppas** Zondag 9 januari passen op de kinderen mw.C. Branderhorst en Manouk Dammers.

**Kerkauto** Voor de kerkauto rijdt zondag 9 januari dhr. P. Vos (697728)

**Bij de diensten** In de afgelopen weken stonden we in de prediking verschillende keren stil bij de taak en de rol van de engelen. Komende zondagmorgen sluiten we dit af en staan we stil bij de verzoeking van Jezus in de woestijn (Matth. 4:1-11). De duivel roept Jezus op om van het tempeldak te springen, want de *engelen* -zo heeft God beloofd in Psalm 91- zullen Hem opvangen en op handen dragen. Jezus wijst deze verzoeking af. Hij is alleen gehoorzaam aan de wil van de Vader. Hij doorstaat alle verzoeken. 'Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, de *engelen* kwamen en dienden Hem' (vs. 11). Ze dragen Hem op handen! We zullen nagaan wat dit betekent voor ons, zo wij gehoorzaam in de weg van de Heere gaan. Wij mogen ons dan troosten met de woorden van Psalm 91, dat wie op Gods bescherming wacht, door de hoogste Koning beveiligd wordt in de duistere nacht, beschaduwde in Gods woning.' Hebben we meer nodig in het nieuwe jaar dan Gods toezegging, dat we altijd een dak boven ons hoofd hebben en grond onder onze voeten, zo wij in Christus zijn? We bidden om gezegende diensten.

**Gedoopt** Op Tweede Kerstdag, zondag 26 december, werden in de morgendienst gedoopt Juda, zoon van Bert en Corrie Timmer-Bok, Polstraat 49b, 4261 BP en Ilona Rietta (Ilona), dochter van Wiljen en Rachel Olieman-Kranendonk, Zwaansheuvel 2, 4261 TP. In de prediking werd stilgestaan bij de zegen die Simeon aan het Kind en aan Jozef en Maria meegeeft, wanneer het Kind in de tempel wordt gebracht en aan de Heere wordt voorgesteld. De doop van ons kind onderstreept het belofte-woord van God, dat Hij Zijn Zegen schenkt vanuit het heiligdom: 'Dat 's HEEREN op u daal en Zijn gunst uit Sion u bestraal'. Van harte Gods Zegen toegewenst bij de opvoeding.

**Het Visnet** Hoi jongens en meiden uit groep 3, 4 en 5. De club van dinsdagmiddag 11 januari gaat jammer genoeg **niet** door. Houd Voetius in de gaten wanneer we weer mogen beginnen. Hopelijk tot snel! Marleen, Rachel, Carla

**Vrouwenvereniging Bid en Werk** Woensdag 12 januari hopen we voor de eerste keer dit jaar bij elkaar te komen. We gaan deze avond Bijbelstudie 5 doornemen, met als thema: Het Koninkrijk is dichtbij.

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 6 januari 2022

We hopen u weer te ontmoeten op deze avond om in kleine groepjes bij dit bijbelse thema stil te staan. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar in Rehoboth. Hartelijk Welkom!

**Zaterdagavondkring** 8 januari komen we samen en overdenken en zingen we met elkaar Psalm 9. Als wij bidden, bidden we misschien veel voor de nood van deze tijd. We mogen echter ook terugkijken naar de grote daden van God in het verleden. Onze God is toch onveranderlijk, voor eeuwig Dezelfde, een veilige vesting? Welkom! 19.30 uur in Rehoboth

**Verkiezing ambtsdrager** Broeder Lammers heeft gemeend te moeten bedanken voor zijn verkiezing voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester. We wensen hem rust op zijn beslissing. U wordt daarom opnieuw uitgenodigd om namen in te dienen van belijdende leden van onze gemeente die naar uw mening in aanmerking komen voor een plaats op de verkiezingslijst van het ambt ouderling-kerkrentmeester. Voor een plaats op de verkiezingslijst dient een naam tenminste tien keer ingediend te zijn, dan wel zijn tenminste tien handtekeningen noodzakelijk. Tot en met donderdag 20 januari, uiterlijk 17.00 uur, kunt u namen indienen bij scriba N. Swart, Polderzicht 27, 4261 KK. Indien er meerdere personen op de verkiezingslijst staan, zal er een stemmingsvergadering worden gehouden op donderdag 27 januari om 20.00 uur in het kerkgebouw. We bevelen ook deze verkiezing van harte in uw voorbede aan.

**Aanpassingen rondom Erediensten** Op de gemeenteavond hebben wij reeds aangegeven welke zaken wij voornemens waren om ook na de corona situatie blijvend aan te passen. Naar aanleiding van de reacties op de gemeenteavond en enkele schriftelijke reacties daarna, zijn wij als kerkenraad tot de volgende aanpassingen gekomen die vanaf januari 2022 toegepast zullen worden:

*Collectes blijven digitaal* Ook na de corona-tijd zullen wij blijvend digitaal collecteren. Voor degenen voor wie digitaal overmaken niet mogelijk is, zal er onder de kerktoren een collectestandaard aanwezig zijn, waardoor ook op die wijze een gave gegeven kan worden. Kerkmunten die op dit moment nog in omloop zijn, kunnen ook op die wijze worden op gemaakt. Er zal geen nieuwe munten- uitgifte meer zijn.

*Ontvangst onder de toren* Wij zullen blijvend als afvaardiging van de kerkenraad gemeenteleden blijven begroeten vóór aanvang van de Eredienst. Dat betekent dat tot vijf minuten vóór de dienst een tweetal ambtsbroeders onder de toren gemeenteleden welkom zal heten. Vijf minuten voor de dienst zullen deze broeders zich voegen bij de overige ambtsbroeders, waardoor er in de toekomst altijd een zestal broeders aanwezig zullen zijn in de Eredienst. Wij stellen het zeer op prijs, wanneer zoveel mogelijk gemeenteleden de hoofdingang nemen bij het binnengaan van de kerk, dit om zoveel mogelijk gemeenteleden te kunnen begroeten.

*Staan bij zingen psalm na overlijden gemeentelid* Naar aanleiding van een vraag op de gemeenteavond (en al eerder is deze vraag door meerderen gesteld) hebben wij als kerkenraad besloten om vanaf januari 2022 de rouwpsalm die gezongen wordt naar aanleiding van het overlijden van een gemeentelid als *voorzang* te zingen. Daarbij wordt u verzocht om te gaan staan. Dat betekent praktisch dat de dienstdoende predikant aan het begin van de dienst vanaf de kansel mededeling doet van overlijden en vervolgens een psalm opgeeft die staande gezongen wordt. Daarna volgen votum en groet en verloopt de dienst zoals gebruikelijk.

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 6 januari 2022

**Lichtjesticht** De Lichtjesticht van Hervormd Wijk van donderdag 23 december jl. is heel geslaagd geweest. Naar verwachting hebben er ca. 700 mensen aan deelgenomen. We zijn blij en dankbaar dat dit door kon gaan met inachtneming van de coronaregels. Fijn dat er veel gemeenteleden en ook heel veel gezinnen uit het dorp en uit de omgeving hebben genoten van de tafereeltjes waarmee het Kerstverhaal is uitgebeeld en met Kerstliederen en filmpjes zijn ondersteund. We hopen dat dit ook vrucht mag dragen. Als kerk willen we graag het Evangelie brengen onder de mensen en in de gemeenschap ons gezicht laten zien. De vele positieve reacties stimuleren ons ook als kerk om nog meer actief te zijn in de gemeenschap. In het voorjaar van 2022 staat er onder andere weer een open kerkendag gepland. We willen iedereen die heeft bijgedragen aan de voorbereidingen en de uitvoering hartelijk bedanken en in het bijzonder de sponsoren en degene die een bijdrage hebben gedaan. Hartverwarmend. Organisatie Lichtjesticht

**Catechisaties** Volgende week worden de catechisaties weer hervat. We hopen jullie op de maandag- of de dinsdagavond weer te ontmoeten op de gebruikelijke tijden. Welkom allemaal!

**Giften** Via br. Van Ginkel werd onder dank ontvangen € 10,- en € 50,- voor de kerk.

**Groet uit de Bommelerwaard** We danken u hartelijk voor de felicitaties ter gelegenheid van onze verjaardagen en de zegenwensen voor de kerstdagen en 2022. Oók het nieuwe jaar is bij Jezus Christus in goede handen. We wensen u en jou de troost en de kracht van de woorden van de Heere Jezus toe, waarmee Hij Zijn Kerk bemoedigt: *'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen'*. (Mat.28: 18,20).

Fam. J.P.J. Voets

Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

**Dank** Hartelijk dank voor de goede wensen die wij voor het komend jaar van u ontvingen. Wij wensen u in 2022 de nabijheid van God toe in alle omstandigheden. Tegelijk laten wij u weten dat we van Kampen naar Hilversum zijn verhuisd. Onze nieuwe adres is: Rondeellaan 3, 1213 WR Hilversum. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd : 038 – 3314783. Ook mail is niet veranderd. In verbondenheid en met een hartelijke groet,  
Familie ds. J. Harteman

**Ten slotte** We mochten door Gods goedheid een nieuw jaar ingaan. Dank voor de vele goede wensen die we uit uw midden ontvingen! Ook al zijn de contactmomenten momenteel enigszins beperkt, we mogen elkaar toevertrouwen aan de zorg van Hem Die over Zijn kudde waakt. Ook onze pastoraal werker br. Van Ginkel laat u hartelijk groeten en wenst u Gods rijke Zegen toe voor het nieuwe jaar. Van onze kant wensen we hem Gods Zegen toe, nu hij binnenkort, 13 januari, 64 jaar hoopt te worden. We wensen hem vreugde toe in de dienst van de Heere en een goed jaar in ons midden. Eind januari zal uit de kring van de werkgemeenschap collega Verbaas uit Heusden vertrekken. Hij verhuist naar Friesland. We wensen hem straks in het 'Noorden' een goede en gezegende tijd toe in de gemeenten die hij mag dienen. Dat wensen we ook collega Mulder toe, die komende zondag en woensdag afscheid zal nemen van zijn gemeente alhier vanwege zijn vertrek naar de gemeente van Springford (Canada) om aan de overkant van de oceaan de herdersstaf op te nemen. We danken hem voor de goede contacten die er waren (we denken aan de Reformatie-herdenking). Als dienaren van het Woord zijn we onderherders die de kudde mogen weiden in de grazige weiden van het Woord. Zo hoop ik zelf

## **Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 6 januari 2022**

door Gods goedheid ook dit jaar weer in uw midden te arbeiden, om nieuwe en oude schatten uit het Woord op te delven en uit te delen. Met als doel dat we allen, jong en oud, voor het eerst of opnieuw tot Christus komen. Om in Hem ons behoud te vinden. Zo wordt de gemeente gebouwd. En zijn we tot zegen voor onze omgeving.

Een hartelijke groet uit de pastorie, ook mede namens mijn vrouw, M.A. Kuijt