

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 4 mei 2023

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Diensten

Zondag 7 mei

09.30 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht

18.30 uur ds. M. A. Kuijt (bed. H. Doop)

Collecten. De eerste collecte is voor de diaconie (Project 10 27 Werelddiaconaat- noodhulp en wederopbouw). De tweede collecte is voor de kerk en de extra collecte is ook voor de kerk (verbouwing Rehoboth/jeugdzolder). Collecten kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, t.n.v. Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters.

Kinderoppas Zondag 7 mei passen mw. D. Versteeg, Max Swart en Geert v.d. Linden op de kinderen.

Kerkauto A.s. zondag rijdt dhr. T. Mouthaan (696209).

Bij de diensten Zondagavond is er bediening van de H. Doop. Dan zal Eva, dochter van Wiljen en Rachel Olieman-Kranendonk, Zwaansheuvel 2, 4261 TP, het teken van Gods verbond ontvangen. De doopdienst is -bij uitzondering- in de avond, omdat de ouders van Rachel enkele dagen uit Canada over zijn en graag de dienst willen meemaken. We willen stilstaan bij de woorden van Jezus tot Petrus om de lammeren te weiden. Onze kinderen zijn lammeren van de kudde die de Heere vergadert. Als ouders worden we geroepen om hen te weiden. We doen dat onder de herderstaf van de opperste Herder Jezus Christus. Na de dienst is er gelegenheid om de ouders Gods Zegen toe te wensen. Gezegende diensten toegewenst.

Overleden Op de leeftijd van 82 jaar is maandag 24 april overleden Janske (Jannie) Vos-de Fijter, Azaleastraat 62, 4261 CV, sinds 27 november 2013 weduwe van Antonie Vos. Enkele dagen voor haar overlijden werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Deze keer werd het al snel duidelijk dat zij niet meer zou opknappen. Heel wat keren is zij in het ziekenhuis geweest. Al was het aan de buitenkant niet altijd zichtbaar dat zij verschillende kwalen onder de leden had. De kinderen (en kleinkinderen!) zullen een lieve en betrokken moeder en oma moeten missen, die altijd voor hen klaar stond en graag onder de mensen was. Ondanks verschillende kwalen was zij dankbaar voor alles wat de Heere haar schonk. Het was dan ook haar wens dat het in de afscheidsdienst zou gaan over de Heere, zoals dat verwoord is in Psalm 103: 'Loof de HEERE, mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden, Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. Die ons verlost van het verderf en ons kroont met goedertierenheid.' In het vertrouwen op de Heere Jezus Die om onze ongerechtigheden de dood is ingegaan en vrede schenkt, mocht zij haar laatste adem uitblazen. Zaterdag 29 april is zij begraven naast haar man op de begraafplaats aan de Witboomstraat in Veen. De Heere gedenke de kinderen Bert en Anneke, Wim en Jolanda, Erik en Gea, Renate en Jan die met veel liefde om moeder (en schoonmoeder) hebben heen gestaan. In Psalm 103 lezen we ook van de belofte dat Gods gunst altoos dezelfde zal wezen over allen hen die Hem vrezen. En dat Zijn trouw zelfs op het late nageslacht rust dat in Zijn spoor gaat. Want God is de God van het verbond Die door de

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 4 mei 2023

geslachten heen de gouden draad weeft van Zijn bemoeienis en ontferming. Hij is de God van het leven.

Overleden Zaterdagmorgen 29 april is overleden op de leeftijd van 87 jaar Johanna Belia van Vuren-Noorloos, sinds 16 januari weduwe van Henk van Vuren. Zij verbleef sinds vorig jaar in Wijkestein, terwijl zij voor die tijd woonde aan de Ossenwaard. Ze had hartfalen. De laatste maanden was er ook duidelijk sprake van verval van krachten, al was zij tot het laatste moment helder. Nog vrij plotseling, als in een oogwenk, kwam haar einde en werd ze door de Heere uit dit aardse leven weggenomen. Velen zullen haar gekend hebben als 'Joke de kapster' uit Veen. Veel heeft zij getuigd in haar leven van Jezus Christus, Die zij als haar Redder beleed, nadat zich een ommekeer in haar leven voordeed. Door bijbelstudie verdiepte zij zich in vragen van de eindtijd, de wederkomst van Christus en de plaats van Israël. Niet altijd werd zij op dat punt begrepen door haar omgeving, maar -wilskrachtig als zij was van karakter- stak zij haar mening niet onder stoelen of banken. Altijd wees zij naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij Die haar Rechter was en Redder. In de afscheidsdienst in het oude kerkje van Aalburg stonden we stil bij Johannes 3:16. Het bekende vers uit de Bijbel over de liefde van God voor een verloren wereld. De Vader zond Zijn zoon, opdat een ieder die in de eniggeboren Zoon van God gelooft, niet verloren zal gaan. Zonder Christus zijn we verloren en liggen we verloren, maar God heeft onze ondergang niet op het oog, maar ons behoud. Hij trekt uit de duisternis in het Licht. De dochters Sietske en Angelique en de schoonzonen Jan en Jaap, die moeder en schoonmoeder met veel liefde hebben omringd, zullen hun bijzondere moeder en schoonmoeder zeker missen. Dat geldt ook de kleinkinderen voor wie zij een bijzondere oma was. Donderdagmiddag 4 mei is zij begraven op de begraafplaats Rusthof aan de Veldstraat. Correspondentie-adres: J. de Cloe, Notendijk 1, 4265 JX Genderen.

Huwelijk We maken melding van het aanstaande huwelijk van Otto Leendert (Lené) van Tuijl en Petronella (Petra) van Gammeren, die -zo God het geeft- donderdag 11 mei elkaar het ja-woord zullen geven. Het was aanvankelijk de bedoeling om dat 23 februari te doen maar vanwege het vroegtijdig overlijden van neef Leonard uit Gameren is de huwelijksvoltrekking destijds niet door gegaan. De huwelijksvoltrekking zal nu plaatsvinden om 13.30 uur en daarna zal Gods Zegen over het huwelijk gevraagd worden in een dienst die geleid zal worden door ds. E. Bakker in de Bethelkerk te Werkendam, aanvang 15.30 uur. Lené en Petra, van harte Gods Zegen toegewenst, nu jullie elkaar gevonden hebben en met elkaar verder willen gaan! Het is jullie verlangen om samen onder de hoede van de grote Herder der schapen Jezus Christus, te schuilen. Psalm 23 spreekt over de Herder Die de schapen leidt met Zijn stok en staf. Hij doet dat door donkere dalen, waar het licht nauwelijks doorbreekt, maar Hij is er wel. En Hij leidt Zijn schapen naart het Licht, naar grazige weiden. We wensen jullie een gezegende en fijne dag toe met familie en vrienden en ook voor de toekomst Gods onmisbare zegen over jullie levensweg. Het adres is Markt 31, 4261 DC.

Zaterdagavondkring 6 mei om 19.30 uur beginnen we met onze Bijbelstudie over Psalm 24. Mogelijk heeft David deze psalm gedicht ter gelegenheid van het brengen van de ark naar Jeruzalem (2 Sam. 6:1-19). De ark wijst ons op de Heere Jezus, Die in deze psalm vijf keer "de Koning der ere" wordt genoemd. Wie mag deelnemen aan de offers, aan aanbidding?

Bijbelstudieochtend (jonge)vrouwen Wanneer: woensdag 10 mei; Tijd: 9.30 uur - 11.30 uur; Waar: Rehoboth. We behandelen deze keer een losse Bijbelstudie. Wil je graag een kopie,

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 4 mei 2023

laat het ons dan even weten. Er is oppas aanwezig. Welkom! Groeten, Gerda (06-43535762/g.preuter2@kpnplanet.nl) en Harriëtte (06-23328917/harrietteswart@hotmail.com)

Ouderenmiddag We herinneren u aan het uitje dat woensdag 10 mei op het programma staat. We hopen -zoals u al eerder gelezen hebt- naar de klompenmakerij te gaan in Dussen. Het vervoer gaat per treintje. We hopen rond vijf uur in Rehoboth te zijn. Daar staat de frietkar klaar. En kunnen we gezellig samen eten. We hopen dat u er zin in heeft! Laat het ons weten vóór 6 mei. De kosten zijn € 22,50. U kunt zich opgeven bij mw. Bezemer (691640) of bij mw. Van Ballegooijen (691526). Wij verwachten u dan om 13.15 uur in Rehoboth. We gaan om 13.30 uur vertrekken. Groetjes van Marietje, Coby en Gera.

Zingen op 1^e Pinksterdag in Wijk en Aalburg Op 1^e Pinksterdag wordt er weer gezongen in ons dorp! We beginnen om 7.00 uur op de Markt en zullen daarna zingen in Wijkstein, Kronenburg, Eijkenhof en ook op de parkeerplaats achter Mariënkroon aan de Ossenwaard. Laten we zingen tot eer van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! Alvast dit lied willen we aan u doorgeven:

*Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!*

*Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,*

als wij herboren Hem toebehoren,

Die ons is voorgegaan. Halleluja!

Giften Via br. Van Ginkel werd -onder dank- ontvangen € 50,- voor de kerk.

Ten slotte Rondom 5 mei zal het woord 'vrijheid' en 'bevrijding' meer dan eens vallen. Ook in de Bijbel is 'vrijheid' een belangrijk thema. Christenen denken verschillend over 'vrijheid' en vooral over de *grenzen* van de vrijheid. Voor sommigen is vrijheid hetzelfde als 'vrij zijn van onnodige banden', los van traditie, bevrijd van voorschriften, geboden en verboden. Op zoek naar (steeds meer) ruimte. Anderen letten meer op de grenzen. Er zijn immers nog steeds voorschriften (zoals die van de liefde), die ook voor vandaag gelden. Zij leggen zichzelf vrijwillig beperkingen op. Onder christelijke vrijheid verstaan we de vrijheid die Christus voor de gelovigen heeft verworven door Zijn dood en opstanding en die Hij schenkt door Zijn Geest in het hart van de Zijnen. Er is dus inderdaad ruimte! Een christen is geen slaaf meer van de zonde, maar is vrijgemaakt en sindsdien een dienaar, een 'slaaf' van Christus. Zo is er in Christus een ruimte die de wereld niet kent, omdat zij beheerst wordt door machten en krachten die haar binden (zonder het overigens zelf te beseffen!). De vrijheid die Christus schenkt leidt nooit tot losbandigheid, maar wordt gevuld met liefde tot God en de naaste. Die liefde bindt ons aan Christus en is grenzeloos.

Een hartelijke groet uit de pastorie, M.A.Kuijt