

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 11 mei 2023

*Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven.
Deze uitgave is voor 2 weken.*

Diensten

Zondag 14 mei

09.30 uur ds. M.A.Kuijt

18.30 uur ds. M. Kreuk, Yerseke

Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag)

09.30 uur ds. M.A.Kuijt

Zondag 21 mei

09.30 uur ds. D.J.W.Kok, Stolwijk

18.30 uur ds. M.A.Kuijt

Collecten. De eerste collecte is zondag 14 mei voor de diaconie (GZB, fam. Vrij). De tweede collecte is voor de kerk. Op Hemelvaartsdag wordt gecollecteerd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Zondag 21 mei is de eerste collecte voor de diaconie (Vakantieweken Vrouwenbond) en de tweede is voor de kerk. Collecten kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, t.n.v. Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters.

Kinderoppas Zondag 14 mei passen mw. J. van Dijk, Dilia van Dijk en Hiyab Makonnen op de kinderen. Op Hemelvaartsdag zijn dat mw. M. de Kock en Lisa Margraf. Zondag 21 mei passen mw. C. Verzijl en Mirthe van Tilborg op de kinderen.

Kerkauto Zondag 14 mei rijdt dhr. C. Bouman (691139) en op Hemelvaartsdag dhr. P. Vos (06-12923226). Zondag 21 mei rijdt Leen de Kock (06-28144449).

Bij de diensten We leven toe naar Hemelvaartsdag. Dat is de kroningsdag van Jezus, Die nu gezeten is in de troon van God. Hij is ook de Hogepriester Die al zegenend afscheid genomen heeft van Zijn volgelingen toen Hij opvoer naar de hemel. We willen in de prediking op Hemelvaartsdag stilstaan bij de laatste verzen van het Lucasevangelie (Lucas 23:49-53), waar we lezen van Jezus' priesterlijke zorg bij Zijn afscheid. Jezus Zelf heeft Zich ook voorbereid op Zijn wegneming van deze aarde. Dat lezen we in Lucas 9:51. Daar willen we aanstaande zondag bij stilstaan. Als de Samaritanen Jezus de doorgang beletten, omdat Hij naar Jeruzalem reist, willen Jacobus en Johannes dat er vuur uit de hemel neerdaalt om de Samaritanen te verslinden, maar Jezus bestraft hen. Hij is immers niet gekomen om mensen te verderven maar om ze te behouden. De Schriftlezing is uit Lucas 9:51-62. De week daarop, zondag 21 mei, pakken we 's avonds de draad van de Catechismus weer op. Aan de beurt is Zondag 48 over de tweede bede uit het Onze Vader 'Uw koninkrijk kome'. Een bede die heel mooi past bij Hemelvaart, de kroningsdag. We onderwerpen ons aan het gezag van Hem Die regeert vanuit Zijn troon en bidden 'regeer ons door Uw Woord en Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen.' Gezegende diensten toegewenst.

Gedoopt Zondag 7 mei werd in de avonddienst gedoopt Eva Diena, dochter van Wiljen en Rachel Olieman-Kranendonk, Zwaansheuvel 2, 4261 TP. We stonden stil bij Johannes 21:15b waar Jezus Petrus de opdracht geeft om Zijn kudde te weiden en te hoeden. Die opdracht komt, nadat eerst Petrus zijn liefde heeft uitgesproken voor de Heere. Zonder liefde tot de Herder kan de kudde van God niet geweid worden. Zonder liefde kunnen ook ouders hun kinderen niet weiden als lammeren van de kudde. We wensen jullie de zegen van de Heere toe onder Zijn herderlijke zorg.

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 11 mei 2023

Verhuisd Mw. S. J. Nieuwenhuizen-Bouman, Vergeet Mij niet 13, 4261 CZ, verhuist deze week naar de Notenhoff in Andel. We wensen haar aldaar een goede tijd toe onder de zegen van Hem Die de Sterkte is van allen die in hun zwakheid bij Hem schuilen.

Vrouwenvereniging Bid en Werk We herinneren jullie nog aan onze bijeenkomst/jaarvergadering op 17 mei in Rehoboth. We verwelkomen jullie vanaf 9.30 uur met koffie en thee en beginnen om 10.00 uur. Hopelijk tot dan! het bestuur.

Mannenvereniging Augustinus Maandagavond 15 mei hopen we om 19.30 uur voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar te komen in Rehoboth. We zullen dan een reguliere studie houden over Gods wil en hoe wij Zijn leiding voor ons leven, ook in praktische situaties, ontdekken. Alle mannen hartelijk welkom!

Uitgifte collectemunten U kunt collectemunten kopen op maandag 5 juni van 19.30 uur tot 20.00 uur in de consistorie van de kerk. De collectemunten zijn er in vier kleuren: geel ter waarde van € 0,80; de kleur groen ter waarde van € 1,10; de kleur oranje ter waarde van € 1,75 en de kleur blauw ter waarde van € 2,20. De verkoop van collectemunten vindt plaats in de consistorie naast de kerk. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een af te geven automatische incasso. Het incassoformulier kunt u ter plekke invullen. U kunt de collectemunten na de kerkdiensten in de collectezakken doen bij de uitgangen van de kerk. Zet u deze datum alvast in uw agenda? Een hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters.

Examens Deze week beginnen de landelijke eindexamens voor het voortgezet onderwijs. Andere examens zijn al begonnen (zoals vmbo-examens. Een belangrijke periode voor onze jonge mensen. We wensen jullie wijsheid toe en helderheid van geest. En laat het gebed om Gods Zegen niet ontbreken! Sterkte!

Collecten (april) diaconie stichting de Schuilplaats € 649,75; Woord in Actie € 482,80; diaconie algemeen € 1.903,83; busjes GZB € 153,55. Aan giften voor stichting de Herberg € 15,00; voor Crux: € 15,00 en voor diaconie algemeen € 320,00.

Collecten (april) kerk Kerk: € 3.913,79; huwelijksdienst € 432,60; energiekosten € 464,15; busjes kerktelefoon € 460,80; onderhoudsfonds gebouwen € 625,10; voor eredienst € 250,00 en aan giften voor orgelfonds € 250,00 en voor kerk € 780,00 ontvangen.

Namens beide colleges hartelijk dank voor alle bijdragen die we mochten ontvangen afgelopen maand!

Ten slotte De meesten van ons zullen wel iets gezien hebben van de kroning van de Engelse koning, afgelopen zaterdag. Komende tijd horen we van een ander kroningsfeest, namelijk dat van de opgestane Bevrijder Die ten hemel voer. Vanuit Zijn troon schenkt Hij gaven. Gaven tot opbouw van Zijn gemeente op aarde. Tot die gaven behoren o.a. apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars (Efeze 4:11). Op Hemelvaartsdag zal in de plaatselijke hersteld hervormde gemeente een nieuwe dienaar bevestigd worden, kand. A. van Duijn. We wensen hem, gemeente en kerkenraad een gezegende tijd toe onder de hoede van Christus Jezus, de Koning der koningen. Het formulier om de dienaren van het goddelijke Woord te bevestigen zegt, dat God 'door een *bijzondere genade* gebruik wil maken van de dienst van mensen'. De ten hemel gevaren Christus geeft als Koning gaven en zendt Zijn dienaren tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. De zegen van deze Koning der kerk wensen we ook de gemeenten toe die tot onze werkgemeenschap en ring behoren, zoals de protestantse gemeente Heusden waar binnenkort een nieuwe predikant bevestigd zal worden, als ook gereformeerd Genderen dat binnenkort vacant zal worden. Gelukkig blijven de gaven van Christus niet beperkt tot dienaren van het Woord, maar mogen we over Hemelvaart heen zien naar Pinksteren. Dan zijn er tongen als van vuur op de velen die in het huis aanwezig zijn 'en het zat op een *ieder van hen*'.

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 11 mei 2023

Een hartelijke groet uit de pastorie, M.A. Kuijt