

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden)

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Diensten

Zondag 10 september

09.30 uur ds. M.A.Kuijt (bed. H.Avonddienst)

11.30 uur ds. M.A.Kuijt (bed. H.Avonddienst in De Stroom)

18.30 uur ds. M.A.Kuijt (nab. H.Avonddienst)

Donderdag 14 september

18.45 uur ds. M.A.Kuijt (inzegening van het huwelijk van Marnix van Beem en Lotte Weerheim in de hervormde kerk van Babyloniënbroek)

Collecten De eerste collecte is voor de diaconie (GZB familie Vrij) en de tweede collecte is voor de kerk. De Avonddienstcollecte is bestemd voor Wycliffe bijbelvertalers. Collecten kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, t.n.v. Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters.

Kinderopas Op de kinderen passen mw. G. v. Wijk en Roos van Tilborg.

Kerkauto Zondag rijdt dhr. P. Vos (06-12923226).

Bij de diensten Zondagmorgen staan we stil bij 2 Korinthe 8:9. 'Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden'. Paulus bezigt de woorden 'rijkdom' en 'armoede' niet voor niets. Hij wil de (rijke) Korinthiërs aanmoedigen om mee te doen met de grote collecte voor de (verarmde) gemeente in Jeruzalem. Doe zoals Christus deed: Hij gaf alles! Hij gaf Zijn rijkdom weg om armen te redden. In het Avonddienst wordt ons voor ogen geschilderd dat Jezus al Zijn rijkdom achterliet om armoedzaaiers rijk te maken. Wij geven ons aan Hem, omdat Hij Zich gaf aan ons. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. In de avonddienst brengen we de dank aan God en zeggen we met Paulus: 'Ja, Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!' We wensen elkaar gezegende diensten toe.

Medeleven Vrijdag 1 september is de moeder (Neesje) van Jolanda Vos-Timmermans (en schoonmoeder van Wijnand Vos), Jasmijnstraat 35, 4261 XR overleden. Zij verbleef enkele weken in Wijkstijn. Zij is ook een schoonzus van Jaantje Timmermans, Spieringen 42, 4261 XJ. We willen hen van harte condoleren met dit verlies van een geliefde. Opnieuw is gebleken dat wij op aarde geen blijvende stad hebben. Zalig is de mens die door genade de Heere mag kennen als Schuilplaats. De dichter van Psalm 34 zegt: 'Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezes gered' (vs.5). Alleen bij deze God vinden we troost en kracht, wanneer wij vrezes voor de duistere macht van de dood. Hij is nabij, de ziel die tot Hem zucht. Laten we zo schuilen bij Hem Die onze Vrede is. In Jezus Christus.

Huwelijk Van Marnix van Beem (Kesteren) en Lotte Weerheim, Oude Kerkstraat 14, 4261 BL, werd bericht ontvangen dat zij donderdag 14 september elkaar trouw en liefde beloven voor het leven. Dat willen zij ook uitspreken in een dienst in de hervormde kerk van

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden)

Babyloniënbroek, die om 18.45 uur begint en waarin ondergetekende zal voorgaan. Een dienst waarin zij de dank willen verwoorden aan de Heere dat Hij hen bij elkaar bracht. Een dienst waarin we bidden om Zijn Zegen. Want de zegen van de Heere maakt rijk. Hij is nabij in Jezus Christus door Zijn Geest. Dat vraagt een leven in overgave aan Hem en aan elkaar. Om met vreugde te wandelen in de liefde, waarmee Christus ons heeft liefgehad. En Zijn Aangezicht telkens te zoeken in het gebed. Als gezegende mensen mogen we zo ook een zegen voor onze omgeving. In diepe verbondenheid aan Christus zal de liefde die uit God is ons huwelijksleven stempelen en zullen wij leesbare brieven van Christus zijn door de inkt van de Heilige Geest. We wensen jullie een fijne en gezegende dag toe met familie en vrienden. Marnix en Lotte gaan wonen: Bentinckshof 70, 4194 CD Meteren.

Huwelijksjubileum Donderdag 14 september is het 50 jaar geleden dat Willie Vos en Adriana Mans, Grote Kerkstraat 22, 4261 BD in het huwelijk aan elkaar verbonden werden. Van harte gelukgewenst met deze dag! Het was de Heere Die u voor elkaar spaarde en bewaarde en Die het licht van Zijn genade over uw leven liet schijnen. In het licht van Jezus, het Licht der wereld, zien wij het licht! En mogen we ons verheugen over het licht dat is opgegaan en ons wil beschijnen. Tegelijkertijd zijn daar ook de schaduwen. Zo is er veel zorg over de 7-jarige kleindochter Marie (uit Heusden), bij wie onlangs acute leukemie werd vastgesteld. Dat legt een schaduw over de dag. Het bepaalt ons opnieuw bij de betrekkelijkheid van het leven en hoe belangrijk het is dat we de Heere kennen als onze enige Toevlucht. Bij duisternis en zorg. De Heere geve u samen met kinderen en kleinkinderen wat nodig is voor de komende tijd. Om te schuilen bij Hem Die onze enige Hoop is.

Mannenvereniging Augustinus Maandagavond 11 september hopen we elkaar weer te ontmoeten om 19.30 uur in Rehoboth. We starten met de studie over de nachtgezichten van Zacharia, uit de Hervormde Vaan van april 2022, 'Keer terug naar Mij en Ik zal naar u terugkeren.' Alle mannen hartelijk welkom!

Vrouwenvereniging 'Bid en Werk' Woensdag 13 september starten we weer na een periode van rust. Dit seizoen bespreken we het Bijbelboek Openbaring. We gebruiken hier de Bijbelstudies voor uit het boek van 'Vrouw tot Vrouw', geschreven door ds. M.K. de Wilde. Deze eerste avond behandelen we Bijbelstudie nr 1. Wilt u/jij thuis ook de inleiding alvast doorlezen? We hopen u/jou allen weer te ontmoeten. Ook als je geen lid bent van de vereniging ben je hartelijk welkom om vrijblijvend te komen kijken, luisteren of meedoen met de Bijbelstudie. Het zou fijn zijn om weer nieuwe gezichten te mogen zien. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar in Rehoboth. Hartelijk welkom namens het bestuur: Tjeerda, Gijsje, Diana, Ella en Adriëlle

Kaartenverkoop Tijdens de startdag op 16 september verkopen we, namens de vrouwenvereniging weer mooie fotokaarten. Ze zijn € 1,25 per stuk en 10 voor € 11,00 Weet u dat het hele jaar door deze mooie kaarten ook te koop zijn tijdens de verenigingsavonden of bij Truus van Helden?

Belijdeniscatechese Na de startdag, 16 september en startzondag, zal ook de catechese weer van start gaan. Binnenkort gaan de uitnodigingen de deur uit. Ik wil in het bijzonder aandacht vragen voor de belijdeniscatechese die dit seizoen weer gegeven zal worden. De eerste avond is maandag 18 september, om 20.15 uur in Rehoboth. Dat is een kennismakingsavond. De Heere roept ons op tot het belijden van Zijn Naam. De doop verplicht

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden)

tot een nieuwe gehoorzaamheid om de Heere te dienen. Rondom het belijdenis-doen leeft nog wel twijfel en aarzeling. Ben ik er wel aan toe? Kan ik het wel? Heb ik wel het 'goede' geloof? Wie een gesprekje wil, is van harte welkom in de pastorie. Daarnaast zou ik het fijn als degenen die dit de belijdeniscatechese willen volgen, dit aan mij doorgeven. Via de mail bijvoorbeeld. We hopen op een goed seizoen onder de zegen van de Heere. Geloven is: met hart en mond de Heere belijden. Overdenk voor jezelf eens de woorden van Romeinen 10: 9. 'Indien u met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met hun hart geloven dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult u zalig worden'. Geloof is niet alleen een zaak van het hart (dat allereerst!) maar ook een zaak van de mond. Met mond en hart Hem belijden, Die zaligmaakt.

GEZOCHT!! Clubleiding voor Het Visnet Wie? Stapt er in ons Visnet team om onze lieve 'guppies' samen met ons te begeleiden en maakt ons team compleet? Is dit iets voor jou?? Bel of app dan even 06-29246598. Club Het Visnet hoopt straks weer 10 superleuke middagen te houden. Alle kinderen van groep 3 t/m groep 5 zijn om de week welkom op dinsdagmiddagen van 14.30 tot 16.00 uur. Kom je uit school, dan babbelen we even bij en spelen nog wat met elkaar onder het genot van een lekker snoepje en wat drinken. Vervolgens een mooi bijbelverhaal, bidden en zingen. Daarna is het tijd voor een knutselwerkje of activiteit. Dinsdag 26 september hopen we weer van start te gaan. Houd in september je brievenbus maar in de gaten: er kan best eens post voor jou tussen zitten! We zien er naar uit jullie te ontmoeten! Groetjes Dieke, Antoinette, Lydia.

Startdag Welkom op de startdag zaterdag 16 september. We willen dit 'startweekend' als gemeente met elkaar het nieuwe winterwerkseizoen beginnen. Hoe mooi is het om dit met elkaar in verbondenheid te doen. De organisatie van de startdag is in handen van jeugdclub Trust. Voor degenen die het programma nog niet gezien hebben: 14.30 inloop met koffie, thee, fris in Rehoboth. 15.00-16.30 uur (voor iedereen): uitleg door dhr. van Scharrenburg bij de 3D tabernakel. Ondertussen is er voor kinderen van 4-12 jaar de mogelijkheid mee te doen aan een creatieve activiteit. Voor de 12+ jeugd is er buks schieten en archery tag. Vanaf 17.00 uur met elkaar friet eten en aansluitend om 19.15 uur Sing-in in de kerk. Je kunt deelnemen aan de middag activiteiten met aansluitend eten, maar alleen de activiteit of alleen mee eten kan ook. Heb je vragen hierover? Stel ze gerust. Het programma staat ook op de website van Hervormd Wijk. Opgeven is wél belangrijk. Dit kan t/m zaterdag 9 september bij Marlijn de Kock 06-42 23 72 84 of Henri Evertse 06- 10 99 37 62. Op zondag 17 september is er de gebruikelijke preekbespreking na de ochtenddienst. Hartelijke groet, jeugdclub Trust.

Actiedag Op 14 oktober is er weer de rommelmarkt /actiedag. We hopen er weer een mooie dag met elkaar van te maken. De kerk is geopend, je kan de kerktoren beklimmen. Er is een terras met verkoop van koffie, gebak, pannenkoeken en hamburgers. In gebouw Rehoboth kunt u ook van alles kopen. De opbrengst van deze dag is voor de restauratiekosten van het orgel. De dag begint om 9.00 uur tot 13.00 uur. U komt toch zeker ook wel even kijken!!? Het actiecomitee.

Vrijwilligers gezocht Voor de rommelmarkt zoeken we nog mensen die willen helpen. Wilt u achter een kraam staan of help je liever mee opbouwen en/ of opruimen, bel of app dan naar Gerianne 06 45776459.

VakantieBijbelWeek De voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek zijn alweer in volle gang! Dit jaar is het thema: Tel maar mee! In de herfstvakantie op maandag 16 en dinsdag 17

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden)

oktober van 09.30-12.15 uur zijn alle kinderen van de basisschool weer welkom in het Willem. We hebben ook dit jaar weer heel veel vrijwilligers nodig. Het zou fijn zijn als u zich voor 1 of zelfs 2 ochtenden op zou willen geven om te helpen. Dit kan bij Elsbeth (06-27353125 of elsbethdekrul@hotmail.com). Groeten de stuurgroep

Collecten (augustus) Diaconie GZB Zomerzending € 699,03; Eleos € 720,96; Diaconie algemeen € 439,31; Giften algemeen: € 315,00.

Collecten (augustus) Kerk Collecten Kerk € 2.577,58; Onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen € 525,24; Collecte jeugdwerk € 532,04; Collecte orgelfonds € 512,70. Kerkteléfono/busjes € 356,70. Giften Kerk € 430,00; Gift Orgelfonds € 150,00.

Namens beide colleges hartelijk dank voor de bedragen die in afgelopen maand zijn ontvangen!

Giften Via predikant werd € 50,- voor de kerk ontvangen.

Ten slotte Door de zomerse temperaturen van deze week lijkt het winterwerk ver weg, maar toch merken we aan het korten van de dagen dat de herfst er aan komt. In één van de vorige kerkbodes was een 'overzicht data winterwerk' gevoegd. Mocht u geen exemplaar hebben ontvangen: onder de toren van de kerk liggen nog wel een paar overzichten om mee te nemen. Het is goed en nuttig om naast de wekelijkse erediensten een andere activiteit te hebben of te bezoeken. Het versterkt de onderlinge band en verhoogt de betrokkenheid op de gemeente. We geven onszelf aan elkaar en aan de gemeente. Nadat we ons eerst gegeven hebben aan de Heere (2 Korinthe 8:9). Dat laatste staat voorop! De jongens en meisjes wensen we een goede tijd toe op school, nu de scholen overal weer zijn begonnen. Is het 'naar school gaan' een nare verplichting? Hebben we liever vakantie, 'vrije tijd'? Wist u, weet jij, dat het woord 'school' is afgeleid van een Grieks woord dat 'vrije tijd' betekent? Onderwijs was namelijk oorspronkelijk iets waarvoor men *vrije tijd* moest hebben of nemen: de meeste mensen, ook de kinderen, besteedden al hun tijd aan *werk*. Op het land bijvoorbeeld. Kinderarbeid was heel gewoon. Laten we zo eens naar onze 'scholing' kijken en waarderen: we krijgen de tijd om ons te scholen voor het leven. Wat een zegen! En op de zondag krijgen we nog eens extra vrij. Een hele dag om ons te scholen in de dienst van Christus, onze Leermeester. Dat is wel de grootste zegen!

Een hartelijke groet uit de pastorie, M.A. Kuijt