

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 8 februari 2024

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Diensten

Zondag 11 februari

09.30 uur ds. M.A. Kuijt (viering H. Avondmaal)

11.30 uur ds. M.A. Kuijt (viering H. Avondmaal, de Stroom)

18.30 uur ds. M.A. Kuijt (dankzegging H. Avondmaal)

Collecten De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. De collecte bij het H. Avondmaal is bestemd voor de stichting Hulp Oost-Europa. Collecten kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, t.n.v. Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters.

Kinderoppas Komende zondag passen mw. A. Kant, Aniek Weerheim en Marit van Rijswijk op de kinderen.

Kerkauto Komende zondag rijdt dhr. P. Vos (06-12923226).

Bij de diensten Komende zondag zal het H. Avondmaal in onze gemeente gevierd worden. In de morgendienst staan we stil bij de volgende 'Ik ben...-uitspraak' van Jezus, namelijk 'Ik ben het Brood des levens' (Johannes 6:35). In de avonddienst staat het woord van Jezus 'Ik ben de ware Wijnstok' (Johannes 15:1) centraal. Brood en wijn staan op het menu voor hen die honger en dorst naar Hem Die het Brood des levens is. Er is brood in het broodhuis en van water maakt Jezus wijn (Johannes 2). De Heere zorgt als een Herder voor Zijn kudde. Wie door de Deur in- en uitgaat zal weide vinden. En gevoed worden. Mijn schapen hebben overvloed! Hij is het Licht voor hen die te maken hebben met de boze influisteringen van de vorst der duisternis. Hij is het Leven en de Opstanding voor hen die net als Lazarus in doeken en strikken ingesnoerd liggen en geen adem meer hebben. Hij is de Weg voor hen Die de weg kwijt zijn en nochtans in Christus de weg tot de Vader terug gevonden hebben. Wie in Hem is ingeplant zal vrucht dragen. Daar zullen we 's avonds van horen in de dankzegging en nabetrachting. We hopen u zondag in beide diensten te ontmoeten. Onder Zijn Zegen.

Kerkenraad Vanaf eind januari is de samenstelling van de kerkenraad gewijzigd. De broeders Nico Swart en Mark Luteijn zijn teruggetreden. Wij zijn hen dankbaar voor het vele werk, zeker tijdens de coronatijd, dat zij hebben verricht. De broeders Bram van Nordennen (diaken) en Huub van Helden (kerkrentmeester) zijn toegetreden. Daarmee is de kerkenraad weer volledig. Wij zijn de Heere dankbaar voor het neigen van ieders hart en bidden in opzien tot onze Herder dat wij Hem en de gemeente dienstbaar zullen zijn. Het scribaat is overgedragen aan Elbert van Vulpen. Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad wordt nu gevormd door de predikant, de scriba (Elbert van Vulpen), de assessor (Ad Branderhorst), Aad Weerheim (ouderling-kerkrentmeester) en Bert Timmer (diaken).

Voorjaarsvakantie In verband met de voorjaarsvakantie zijn er volgende week geen catechisaties. Zelf kunnen we ook een enkele dag weg zijn.

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 8 februari 2024

Tienerclub Ha tieners, een herinnering voor a.s. vrijdag 9 februari. Bij goed weer staat er een dropping op de planning! We hopen jullie allemaal weer te zien. De avond start om 19.00 uur in Rehoboth. Zit je nog niet in de groepsapp? Stuur dan even een berichtje naar Margriet: 06-55973940. Tot dan! Groetjes van de leiding!

Collecten (januari) Diaconie Diaconie algemeen € 999,70; Hulp eigen gemeente € 669,16; Crux Rosmalen € 678,80; Giften Diaconie algemeen € 65,00.

Collecten (januari) Kerk Collecten Kerk € 3.165,97; Onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen € 851,45; Zondagsschool € 572,67; Collecten energie € 774,50; Giften kerk € 550,00; Gift orgelfonds € 500,00. Namens beide colleges hartelijk dank voor de bedragen die in afgelopen maand zijn ontvangen!

Giften Via br. Van Ginkel werd € 20,- en € 50,- ontvangen voor de kerk. Via br. Van Tuijl werd € 50,- ontvangen heb, waarvan € 25,- voor de kerk en € 25,- voor de diaconie. Hartelijk dank.

Ten slotte Ik eindig het wijkbericht deze keer met een citaat van Calvijn en van Luther. Als het over deelname aan het H. Avondmaal gaat, zoekt menigeen naar een 'groot geloof'. En zekerheid. Maar de 'minste druppel geloof' is voldoende. Calvijn: 'Zodra ook maar de minste druppel geloof in onze harten is ingedruppeld, beginnen wij reeds het vriendelijke, liefelijke en ons goedgunstige gelaat van God te aanschouwen, weliswaar uit de verte en op afstand, maar toch met een *zo zekere blik*, dat wij weten dat we het ons allerminst inbeelden.' Tegelijkertijd hebben gelovigen te maken met boze influisteringen, waardoor het zicht op Gods vriendelijk aangezicht verduisterd wordt. En dat is voorwaar geen inbeelding! Luther brengt dat in verband met de erfzonde. 'De erfzonde in de mens lijkt veel op de baard van een man, die, al wordt hij heden afgeschoren, toch morgen weer aangroeit en dit houdt aan zolang de mens leeft. Pas bij zijn dood komt er een einde aan. Zo blijft ook de erfzonde in ons leven, zo lang wij op aarde zijn, maar wij moeten haar tegenstaan en zulk haar telkens weer afscheren.' Soms worden in de pers (heftige) discussies gevoerd over het al dan niet dragen van baarden. Over de 'erfzonde-baard' moet echter geen enkele discussie zijn: afscheren!

Een hartelijke groet uit de pastorie, M.A.Kuijt