

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 20 juni 2024

*Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven*

### Zondag 23 juni

09.30 uur ds. J. ter Maten, Kesteren (Heilig Avondmaal)

18.30 uur ds. J. ter Maten, Kesteren (Dankzegging)

**Collecten** De collecten zijn als volgt:

1) Diaconie (Project 10 27 - Werelddiaconaat - Pakistan | Distributie zaden en koeien)

2) Kerk

3) Collecte Heilig Avondmaal: Open Doors

Collecten kunnen ook overgemaakt worden naar rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, t.n.v. Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters

**Kinderoppas** De volgende personen verzorgen de oppas tijdens de diensten:

23 juni: mevr. C. Verzijl + mevr. H. Bouman en Jeanine van Oerle

**Kerkauto** zondag 23 juni rijdt dhr. P. Verwijs (06-43584600).

**In memoriam** Bijna 91 jaar oud mocht zij worden. Maria van Tilborg-de Fijter (Ria). Op de zojuist begonnen vrijdag 7 juni jl. overleed zij in zorgcentrum Wijkestein. Sinds 15 mei 2004 was zij weduwe van Leo van Tilborg. Ria, moeder van Jan, Peter, Jetse en Sietske. Schoonmoeder en oma. Ria tobde de laatste tijd met haar gezondheid. Daarnaast waren er dingen in de familiekring die haar diep raakten. Ik denk aan het overlijden van schoonzoon Arie, de man van Sietske.

Nog maar zo betrekkelijk kort geleden. Ze leefde intens mee tijdens zijn ziekteproces. -Had hem voor willen gaan, maar wist ook: het is alles in Gods hand! Zijn tijd. Mijn tijd. In vertrouwen op God zocht zij te leven. Het laatst sterk verlangend naar het einde. Een nieuw begin! Zo geloofde zij. Op de kennisgeving van overlijden staat: 'k Zal dan gedurig bij U zijn. Woorden uit Psalm 73. De Psalm die ook het uitgangspunt werd voor de dienst. De psalmdichter, Asaf, verlangde er naar: dicht bij God zijn! En wij? "Maar wat mij betreft..." Woensdagmiddag jl. kwamen wij in het kerkgebouw samen. Daar klonk een woord van troost, vermaning en dankzegging. Daarna werd haar lichaam ter aarde besteld op "Rusthof". Een lege plek... In de familie. In Wijkestein. In onze gemeente. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Ook u en ik. Op doorreis klinkt opnieuw: Zoek de HEERE en leef! (Correspondentieadres Jan van Tilborg, De Vlijt 37, 4261XA Wijk en Aalburg) (GAVG)

Het zou haar 99<sup>ste</sup> verjaardag zijn. Zaterdag 15 juni jl. Maar het werd de dag van haar afscheid. In de middag kwamen we met haar directe familie en enkele intimi samen op haar kamer, nr. 116, in Wijkestein. Een afscheidssamenkomst. Mevr. Elizabeth van der Windt-Romein (Bep) is niet meer bij ons. Een markante vrouw. Gekomen van Dordt, om haar laatste levenstijd verzorgd door te kunnen brengen; meer in de omgeving van dochter Henny. Het werden mooie laatste jaren. Nee, niet zonder zorg... Een jaar geleden was zij wekenlang zo zwak en bedlegerig, dat gevreesd werd dat zij spoedig zou sterven. Maar ze herstelde. Opnieuw. Zwak en broos, maar geestelijk wilskrachtig en sterk, hervatte zij als het ware het leven. Een hervatten met verwijzing naar God. Zij wist haar leven in Zijn handen. In onze laatste ontmoeting, zei zij met stelligheid: "Ik vertrouw op God!" Lang was zij reeds weduwe. In december 1990 overleed haar man Adriaan Johannes van der Windt. Hij werd begraven in Dordt. Daar werd ook haar lichaam ter aarde besteld. De kinderen hebben zeer lang hun moeder mogen hebben. Trouw zagen ze naar haar om. Hans en Wilna, Henny en Ed, Marion; ook kleindochter Grace en Joost. De HEERE zij allen die verdrietig zijn om het heengaan van mevr. Van der Windt zeer nabij. Ook de medebewoners van Wijkestein. Wat moeten zij het vaak om zich heen zien... Weer één van ons. Totdat... -Vertrouw op God! Want die op Hem vertrouwt, op Hem alleen,

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 20 juni 2024

ziet zich omringd met Zijn weldadigheid.

(Correspondentieadres: Henny Bruning - van der Windt, Spijk 2a, 4261KE Wijk en Aalburg.) (GAvg).

**Inleveren spullen rommelmarkt** Op vrijdag 21 juni kunt u weer spullen voor de rommelmarkt inleveren. Geen meubels, vieze of kapotte spullen inleveren. Ook kunt u kleding voor de kledingbeurs inleveren. Dit kan van 19.00 tot 20.00 uur in Rehoboth. Bij voorbaat dank, Ada Bax.

**Kerktelefoon** In laatste week van juni worden de kerktelefoonbusjes weer bij u opgehaald. De opbrengst wordt gelijk verdeeld tussen college van kerkrentmeesters en college van diakenen. Van harte bij u aanbevolen.

**Verslag jaarmarkt** Zaterdag 15 juni jl. was onze evangelisatiecommissie weer present op de jaarmarkt. We hebben ingehaakt op het EK voetbal. De Europese Kampioenschappen Voetbal zijn weer begonnen. Het doel van alle deelnemers is om de finale en uiteindelijk de overwinning te behalen. Het thema van de EC was "wat is uw doel"? De ene weg "Leven met Christus - Doel treffen - Eeuwige winst" en de andere weg "Leven zonder Christus - Doel missen - Eeuwig verlies. Aan de hand van de tekst uit Romeinen 8:37: hebben we gecommuniceerd "We zijn meer dan overwinnaars door Jezus die ons heeft liefgehad" en hebben zo de boodschap doorgegeven van Dé Eeuwige Overwinning. Hiervan mochten we getuigen.

Er zijn goede en bemoedigende gesprekken geweest. Soms heel verrassend. Ook met mensen die zijn "afgehaakt" en waar we toch de boodschap van het evangelie weer aan mochten doorgeven. We hebben veel gesprekken gehad met jongeren, viel ons op. Zij stellen open vragen en wilden meer weten wat het geloof voor ons betekent. Dat is heel bemoedigend. Ook gesproken met mensen die achter de kraam stonden. Vaak ver van buiten het dorp. Gelovigen komen ze in het dagelijks leven soms maar nauwelijks tegen. We mochten hen wijzen op de enige Weg die er is in Jezus. Ook gesproken met mensen die maar liepen te dralen rond de stand, ze durfden zelf niet te komen, maar voelden zich wel aangetrokken?

Zo hebben we mogen evangeliseren en zaaien te midden van de gemeenschap. Wilt u het zaaiwerk wat er gedaan mocht worden meenemen in uw gebed dat het groei mag geven aan hen die het mochten ontvangen? Zou u het fijn vinden om in de toekomst deel te nemen in de Evangelisatiecommissie of hand- en spandiensten willen doen? Bijvoorbeeld het verspreiden van brieven aan randkerkelijke gemeenteleden, of de Lichtjesticht of Paastocht te ondersteunen mail gerust naar [evangelisatiecommissie@hervormdwijk.nl](mailto:evangelisatiecommissie@hervormdwijk.nl) of bel Ad Branderhorst 06-5397 5075 Alle hulp is welkom.

We willen allen die afgelopen zaterdag hebben deelgenomen hartelijk bedanken voor hun inzet.  
De EC

**Giften** Br. Van Ginkel ontving 1x € 15 en 1x € 40 voor de kerk. Allen hartelijk voor uw gaven!

**Pastoraat** Nu onze gemeente vacant is vragen wij u bij pastorale vragen contact op te nemen met één van deze personen: G. van Ginkel [gavanginkel@kpnmail.nl](mailto:gavanginkel@kpnmail.nl) / 06-2520 0232 of br. G. Rosenbrand [mg.rosenbrand@gmail.com](mailto:mg.rosenbrand@gmail.com) / 06-2259 3403 of br. O. van Tuijl [olvantuyl@hetnet.nl](mailto:olvantuyl@hetnet.nl) / 06-1323 2301.  
De scriba

**Kopij** Graag de kopij via mijn persoon sturen te weten: [scriba@hervormdwijk.nl](mailto:scriba@hervormdwijk.nl). De kopij moet uiterlijk maandagavond 19.00 uur toegestuurd worden. Dan kan ik het diezelfde avond nog verwerken en toesturen aan de drukkerij van de Voetius. Bij voorbaat dank,  
De scriba

**Tot besluit** De kerkenraad is verblijd met uw grote betrokkenheid en gebed met het indienen van namen voor een herder en leraar voor onze gemeente.

## **Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 20 juni 2024**

Bij het verslag van de jaarmarkt valt mij weer op dat met vragen stellen een gesprek meer gezegend lijkt. Vragen stellen deed de Heere Jezus ook heel vaak, let maar eens op de ontmoetingen die Hij had en beschreven staan in de Evangeliën. De gedachten van ons mensen zijn onbedwingbaar. Daar mogen we gebruik van maken door aan onze medemens de vragen van het leven te stellen. Laten wij bidden dat de Heilige Geest de gedachten en het hart van hen zal sturen ten leven. Wij sluiten aan bij de troostvolle boodschap dat de Heere Christus zegt: u (dat is dus gewoon de gemeente) bent het licht van de wereld (Mattheus 5). En tegelijk geldt: Christus is het Licht van deze wereld, in Hem zien wij het licht. Gezegende week toegewenst.

De scriba