

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 19 september 2024

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Zondag 22 september

09.30 uur ds. M. Goudriaan, Ede

18.30 uur ds. A. Jonker, Putten

Collecten De collecten zijn als volgt:

22 september

1) Diaconie (Elancourt)

2) Kerk

3) Extra kerk: Jeugdwerk

Collecten kunnen ook overgemaakt worden naar rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, t.n.v. Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters

Kinderoppas De volgende personen verzorgen de oppas tijdens de ochtenddienst:

22 september: mevr. C. Verzijl + mevr. R. Olieman + Mirthe v Tilborg

Kerkauto zondag 22 september rijdt Huijbert Duijster (06-23077843).

Overleden Vrijdag 13 september jl. kwamen we samen in het Rouwcentrum om afscheid te nemen van mevr. Engelina van der Kolk-Bouman. (Aalburgsestraat 19) Zij overleed op bijna 92-jarige leeftijd in Eikendonk (Waalwijk), waar zij enkele weken verbleef, na een ongelukkige val en botbreuk. Haar man, Toon, overleed reeds in 2007. In gedachten zie ik ook hem nog voor mij. De tijd verglijdt... Lien zag haar einde naderen. Zelf bracht zij naar voren dat de tijd spoedig zou aanbreken; en dat zij God zou moeten ontmoeten. Ze gaf aan Gods genade nodig te hebben. Een opmerking om ter harte te nemen. Voor ons allen. In de rouwdienst stonden we er bij stil. Met de kinderen, Addie en Ria, Erik en Sjanie en de kleinkinderen. Wat is genade? Is genade noodzakelijk? Hoe krijg ik genade? De genade van God. Vrijspraak van zonde en schuld op grond van recht. Om Christus wil! -Het offer dat Hij bracht. Golgotha. Pasen. Velen zullen Lien missen. Als je haar bezocht, was er vaak bezoek. Meer dan eens ook schoondochter Ria, die haar zo trouw in alles bijstond. Ze had graag mensen om zich heen. En ook het pastorale bezoek werd immer zeer hartelijk ontvangen. Ik ga van haar onthouden, niet zozeer haar vrolijke ogen, haar lachje, nee... Ik ga onthouden: ik heb Gods genade nodig! Het lichaam van Lien werd ter aarde besteld op "Rusthof". (Correspondentieadres: fam. Van der Kolk, Aalburgsestraat 19; 4261BJ Wijk en Aalburg) (GAvG)

Catechisaties Vanaf maandag 23 en dinsdag 24 september beginnen de catechisaties weer. De aanstaande catechisanten hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wij rekenen er dan ook op dat je (weer) mee zal doen en je samen met leeftijdsgenoten zal verdiepen in de Bijbel en in gesprek gaat over het geloof. Daardoor zal je ontdekken dat God de goede richting wil geven aan je leven. Dit zijn de tijden waarop je wordt verwacht:

12-13 jaar: dinsdag van 18:30 tot 19:15 uur

14-16 jaar: maandag of dinsdag van 19:15 tot 20.00 uur

17 jaar en ouder: dinsdag van 20:15 tot 21:00 uur

Het catechisatieteam

Het Visnet Mattheus 13 :47 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Club Het Visnet is voor alle basisschoolkinderen van groep 3 tot en met 5 Op dinsdagmiddagen van 14:30 tot 16:00 uur €1.00 per middag. De kinderen ontvangen een persoonlijk uitnodiging in hun brievenbus, vriendjes en vriendinnetjes zijn ook

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 19 september 2024

welkom. Dinsdag 1 oktober hopen we weer onze eerste clubmiddag te houden! We beginnen de middag met wat lekkers en drinken en bij mooi weer nog even buitenspelen. Vervolgens bidden we samen, lezen we uit de Bijbel en zingen we samen. Daarna volgt een creatieve verwerking of spel. De 11 clubmiddagen Van Het Visnet zijn op:

2024: 1 okt/15 okt/29 okt/12 nov/26 nov

2025: 7 jan/21 jan/4 feb/18 feb/4mrt/18mrt

We hopen jullie snel te ontmoeten. Groetjes van Antoinette, Rianne en Dieke

VakantieBijbelWeek De voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek zijn alweer in volle gang! Dit jaar is het thema: WegWijs. In de herfstvakantie op maandag 21 en dinsdag 22 oktober van 09.30-12.15 uur zijn alle kinderen van de basisschool weer welkom in het Willem. We hebben ook dit jaar weer heel veel vrijwilligers nodig. Het zou fijn zijn als jij je voor 1 of zelfs 2 ochtenden op zou willen geven om te helpen. Dit kan bij Elsbeth (06-27353125 of elsbethdekrul@hotmail.com)
Groeten de stuurgroep

Mannenvereniging Augustinus Maandagavond 23 september hopen we weer bij elkaar te komen om 19.30 in Rehoboth. We hopen verder te gaan met Efeze 5 het 2e gedeelte. Met als onderwerp 'Een Christus voor je vrouw', uit de MANkracht van januari 2024. Ook als u nog niet eerder geweest bent, eenieder is van harte welkom.

Rommelmarkt Op zaterdag 12 oktober is er weer de rommelmarkt/actiedag. Voor de verkoop van het gebak zoeken we nog mensen die hiervoor iets lekkers willen bakken. Dit kunt u vrijdagavond 11 oktober vanaf 18.00 uur afgeven in Rehoboth, alvast bedankt.
Het actiecomite

Vrouwenvereniging "Bid en Werk" Woensdag 25 september is onze eerste avond van dit seizoen. We gaan dit seizoen het Bijbelboek Ruth bespreken. De Bijbelstudies staan in het boek van Vrouw tot Vrouw en zijn geschreven door ds. E. van den Noort. We beginnen met de inleidende Bijbelstudie: "God heeft omgezien door brood te geven". Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar, zodat we om 19.45 uur kunnen beginnen. We heten je, ook al ben je geen lid van de vrouwenvereniging, als vrouw van onze gemeente, hartelijk welkom om eens een avond mee te maken. We hopen op een goede avond met elkaar en een gezegend verenigingsseizoen.

Gebedskring "terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken," Aan dit verzoek van Paulus proberen we te voldoen. Daarvoor ben je

welkom op de gebedskring, dinsdag 24 september om 20.00 uur in de kerk, of iedere zondagochtend om 7.00 uur in de kerk. Kees, Henk

Startdag Wij herinneren u nog aan de startdag zaterdag 21 september!
Groetjes, de startdagcommissie

Opening Winterwerk Zondag zal 22 september zal er na de dienst preekbespreking zijn vanwege de opening van het winterwerk.

Giften Br. G. van Ginkel ontving 1x €20 euro voor de kerk.
Hartelijk dank voor uw gaven!

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 19 september 2024

Busjes kerktelefoon: In de week van maandag 23 september worden de busjes van de kerktelefoon weer bij u opgehaald. De ene helft van de opbrengst is voor de kerk, de andere helft voor de diaconie. We hopen tot ziens!

Uitnodiging voor de vergadering van de classicale vergadering De classis Noord-Brabant, Limburg, en Réunion Wallonne, vergadert woensdag 25 september voor de 3 e en laatste keer dit jaar in de Grote Kerk van 's-Hertogenbosch, Kerkstraat 20, 5211 KG Den Bosch. De aanvang is 19.00 uur. Naast het bestuur zijn ook alle kerkenraadsleden en ook alle gemeenteleden die vallen onder deze classis welkom om de vergadering bij te wonen als toehoorder. Namens de classis en het breed moderamen van de classis bent u dus van harte welkom. Elbert van Vulpen lid van de classis en Ad Branderhorst lid van het breed moderamen van de classis en lid van de classis. Als u vragen heeft kunt u mailen naar ad@adbranderhorst.com

Pastoraat Nu onze gemeente vacant is vragen wij u bij pastorale vragen contact op te nemen met één van deze personen: G.A. van Ginkel gavanginkel@kpnmail.nl / 06-2520 0232 of br. G. Rosenbrand mg.rosenbrand@gmail.com / 06-2259 3403 of br. O. van Tuijl olvantuyl@hetnet.nl / 06-1323 2301.

Kopij Graag de kopij via mijn persoon sturen te weten: scriba@hervormdwijk.nl. De kopij moet uiterlijk maandagavond 19.00 uur toegestuurd worden. Dan kan ik het diezelfde avond nog verwerken en toesturen aan de drukkerij van de Voetius.

Tot besluit Als kerkenraad zijn wij verheugd om te zien hoe het drietal broeders zo enthousiast zich voorbereid op de komst van onze jongeren bij de catechisatie. Toch moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen, wat de kerk doet voor onze jongeren is niet voldoende. Samen met de ouders moet het een twee-eenheid zijn. Kinderen voelen als het ons ernst is. Als wij de dienst van de Heeren met grapjes omkleden of harde commentaar leveren, zullen kinderen niet getrokken worden tot de vreze des Heeren. Laten we daarom veel voor deze broeders bidden, ook aan tafel in het bijzijn van onze kinderen. Dat zijn in de praktijk dingen waardoor kinderen voelen dat het ons ernst is. En hoe komt het dan dat als we als ouders en als kerk alles in het werk hebben gesteld, kinderen van zoveel gebed toch niet getrokken worden en zelfs afvallen? Dit is een groot verdriet onder ons. Ik moet terugdenken aan de preek van zondagavond waarin we hoorden dat we nu nog maar ten dele kennen. Wij begrijpen zoveel dingen niet, wij zijn zo diep gevallen, de duivel heeft zo'n grote vat op ons. Maar op de jongste dag zal de Heere zelf ons deze raadsels onthullen, dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.

De scriba.