

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 24 oktober 2024

*Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven*

### **Zondag 27 oktober**

09.30 uur ds. W. Meijer, Gameren

18.30 uur ds. M.A. van de Berg, Groot Ammers

**Collecten** De collecten zijn als volgt:

#### **27 oktober**

- 1) Kerk
- 2) Onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen
- 3) Extra kerk: energiekosten

Collecten kunnen ook overgemaakt worden naar rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, t.n.v. Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters

**Kinderoppas** De volgende personen verzorgen de oppas tijdens de ochtenddienst:

27 oktober: mevr. M. van de Wetering + mevr. A. Versteeg + Geralda Bax

**Kerkauto** zondag 27 oktober rijdt dhr. P. Verwijs (06 - 43584600).

**In memoriam** Ook een begrafenisondernemer moet eens sterven... Op 17 oktober jl. overleed op zijn woonadres Aart Hobo (78). Aart, echtgenoot van Rianne van Ballegooijen; vader en opa. De man die zelf zo vaak een ander wegbracht naar het graf. Begin augustus werd alveesklierkanker vastgesteld en vernam hij dat hij, naar verwachting van de dokter, nog slechts één á twee maanden te leven had. Het raakte Aart diep. Toch bleef hij wonderlijk rustig. Een rust waarin hij echter geen vrede vond. Aart overzag zijn leven. En verlangde naar zekerheid van vergeving van zonden en toebereiding voor de eeuwigheid. Rust in Christus. Wekenlang lag hij op bed. Luisterend naar een preek. Bladerend in de Bijbel. Stil denkend over het leven. Totdat de dag kwam dat hij rust ontving in het woord van Jezus: Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt; en Ik zal u rust geven. Het woord werd "Woord voor hem". Al die weken werd hij trouw bijgestaan door Rianne, aan wie hij zich al zoveel jaren hartelijk verbonden wist.

Woensdag 23 oktober werd er in besloten kring een rouwdienst gehouden. Thuis aan de Maasdijk. Zo was het de wens van Aart. Daarna werd het lichaam van Aart ter aarde besteld op de begraafplaats aan de Veldstraat. We zullen ons Aart herinneren als de eenvoudige, hartelijk meelevende begrafenisondernemer, die zijn uiterste best deed om alles goed en ordelijk te laten verlopen. We wensen Rianne, Günther en Monique, Nathalie en Henrie, Christel en Jeroen, Anthony en Maartje en de kleinkinderen van harte Gods troostvolle nabijheid toe. (GAvG)

Correspondentieadres: fam. Hobo, Maasdijk 12, 4261AC Wijk en Aalburg.

**Jubileum** Het echtpaar A. van de Beek - van Alphen (Fresiastraat 10, 4261 DL) gedenkt 31 oktober dat zij 55 jaar in het huwelijk verbonden zijn. Zij zijn zeer dankbaar dat zij dit in hun hoge ouderdom mogen meemaken. Het is de Heere die dit geeft aan de zeer sterken. Aan Hem alle eer! Wij wensen hen en de zijnen een gezegende dag.

**Gebedskring** Binnenkort weer dankdag. Maar er zijn natuurlijk elke dag "10.000 redenen tot dankbaarheid" (Opw 733). Om te danken en te bidden zien we je graag dinsdag 29 oktober om 20.00 uur op Jasmijnstraat 36, of iedere zondagochtend om 7.00 uur in de kerk.

Kees, Henk

## **Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 24 oktober 2024**

**Tienerclub** Ha tieners, afgelopen keer kon het bowlen helaas niet doorgaan i.v.m. te weinig aanmeldingen, daarom hebben we dit doorgeschoven en gaan we vrijdag 1 november bowlen! In verband met reserveren en regelen aantal auto's; graag jezelf opgeven vóór 29 oktober bij Margriet: 0655973940. We starten deze avond om 19.00u bij Rehoboth en hopen daar om 21.30u weer terug te zijn. De kosten voor deze avond zijn €5 per persoon. We hopen jullie weer gezellig te zien en neem gerust iemand mee! Daarnaast delen we graag mee dat Anne Olieman de Tienerclub mee gaat doen, daar zijn we heel blij mee! Groetjes van de leiding; Arjan, Bernhard, Willemieke, Anne en Margriet.

**Hervormingsdienst** Donderdag 31 oktober om 19.30 uur is in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (Engelsestooft 1) de jaarlijkse herdenking van de Hervorming. Allen hartelijk welkom

**VakantieBijbelWeek** Lieve kinderen, wat hebben wij ervan genoten tijdens de VakantieBijbelWeek te ontdekken dat Jezus de enige goede weg is om te volgen in je leven en dat we altijd opnieuw mogen beginnen bij God.

Beste vrijwilligers, tijdens deze dagen zijn wij door jullie ontzettend goed geholpen! Wij willen jullie daar heel hartelijk voor bedanken! Zonder jullie was er geen VBW mogelijk! Jullie zijn onmisbaar. Groetjes Carola, Corine, Corrie, Dorien, Elsbeth, Jonathan, Lizet, Miranda, Robert, Wencke en Julia

**Vrouwenvereniging Bid en Werk** Woensdag 30 oktober komen we weer bij elkaar in Rehoboth. Deze avond willen we samen Bijbelstudie 2 over het tweede deel van Ruth 1 behandelen. Het thema is: De terugkeer, en de beslissing van Naomi's schoondochters. Fijn om met vrouwen, jong en oud, uit de gemeente samen te komen rondom een open Bijbel. Zien we u/jou ook (weer)? Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar. Iedereen welkom!

**Openstelling kerk** We zijn begonnen met een half jaar elke 1e zaterdag van de maand de kerkdeuren te openen van 13.00-15.00 uur. We kijken als evangelisatiecommissie terug op een aantal fijne momenten. Bezoekers die het waarderen om eens op een andere manier naar de kerk of hún kerk te komen of na lange tijd weer eens de kerk, die ze vroeger op zondagen bezochten binnen te stappen. We willen daarom ook vanaf nu het hele jaar door elke 1e zaterdag van de maand de kerkdeuren gaan openen van 13.00-15.00 uur. Plus op extra zaterdagen zoals bijvoorbeeld op "orgeldag", "monumentendag" en wat er mogelijk nog meer voorbijkomt. Tevens willen we zo nu en dan tegelijk een kleine expositie houden. Om dit allemaal te realiseren is het nodig dat er gemeenteleden de EC ondersteunen. Het is verheugend dat er een behoorlijk aantal gemeenteleden willen helpen. Wilt u ook een bijdrage leveren op één van de dagen dat de kerk open is, geeft u zich dan op door een mail te sturen naar: [Evangelisatiecommissie@hervormdwijk.nl](mailto:Evangelisatiecommissie@hervormdwijk.nl) of bij Ad Branderhorst; 06-53975075. Zaterdag 2 november gaan de deuren weer open. Wilt u dit ook delen in uw omgeving en bidden dat het tot zegen mag zijn voor onze naasten. De evangelisatiecommissie

**Bovenplaatselijk kerkenwerk** Met enige regelmaat houd ik u op de hoogte van de vergaderingen van de "classicale vergadering (CV)". Dit bovenplaatselijke kerkenwerk is heel belangrijk. Zoals u weet is er een moderamen, dagelijks bestuur, een breedmoderamen. Die zit tussen het moderamen en de classicale vergadering in. We hopen als breedmoderamen van de classis (BMCV) dit jaar ook nog twee keer bijeen te komen. Woensdag 30 november en 11 december. Dat zijn voor mij tevens de laatste vergaderingen als BMCV lid, omdat mijn termijn er dan op zit. Wilt u ook in uw gebeden het bovenplaatselijke, regionale- en landelijke kerkenwerk meenemen? Dat ook in de vergaderingen en het besturen Gods Woord, Hét Woord centraal mag staan en in afhankelijkheid daarvan vergaderd en bestuurd mag worden? Binnenkort hoop ik u weer te informeren over de 3 vergaderingen van de classicale vergadering voor 2025.

Ad Branderhorst, lid breedmoderamen en classicale vergadering

## Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 24 oktober 2024

**Snoepvoorraad** Zoals u weet worden regelmatig de banken schoongemaakt. In sommige banken wordt echter meer achtergelaten dan nodig is. Soms blijft een snoepvoorraad achter, soms de restanten van omwikkelingen. U zou de dienstdoende stofzuigenden erg helpen door met hen mee te denken.

**Solidariteitskas 2024 'Gemeenten helpen elkaar'** - dat is de gedachte achter de landelijke solidariteitskas. De Commissie Steunverlening krijgt aanvragen van kerkelijke gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf niet volledig kunnen financieren. Het kan ook zijn dat een kerkelijke gemeente om andere redenen tijdelijk financiële hulp nodig heeft. Iedere kerkelijke gemeente draagt haar steentje bij. Om die reden vragen we u ook dit jaar weer voor een bijdrage aan de solidariteitskas. Dit jaar willen we deze actie digitaal laten verlopen en dat betekent dus dat u geen brief meer ontvangt over de solidariteitskas. Voor dit jaar geldt een bedrag van 10 euro per belijdend lid. Voor ieder belijdend lid die vorig jaar een automatische incasso heeft afgegeven wordt dit bedrag in de maand november afgeschreven. De belijdende leden die geen automatische incasso hiervoor hebben afgegeven ontvangen een bericht via email. Als u geen mail hebt ontvangen en geen automatisch incasso hebt afgegeven vragen we u als belijdend lid van de Herv. Gem. Wijk (bij Heusden) om zelf de (verplichte) jaarlijkse bijdrage van 10 euro per lid voor de solidariteitskas over te maken op IBAN- nummer: NL11 RABO 0373 3023 20 t.n.v. Herv. Gem. te Wijk (bij Heusden). Graag vermelden Sol.Kas '2024'. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Het College van Kerkrentmeesters.

**Giften** Br. G. van Ginkel ontving €50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

**Pastoraat** Nu onze gemeente vacant is vragen wij u bij pastorale vragen contact op te nemen met één van deze personen: G.A. van Ginkel [gavanginkel@kpnmail.nl](mailto:gavanginkel@kpnmail.nl) / 06-2520 0232 of br. G. Rosenbrand [mg.rosenbrand@gmail.com](mailto:mg.rosenbrand@gmail.com) / 06-2259 3403 of br. O. van Tuijl [olvantuyt@hetnet.nl](mailto:olvantuyt@hetnet.nl) / 06-1323 2301.

**Kopij** Graag de kopij via mijn persoon sturen te weten: [scriba@hervormdwijk.nl](mailto:scriba@hervormdwijk.nl). De kopij moet uiterlijk maandagavond 19.00 uur toegestuurd worden. Dan kan ik het diezelfde avond nog verwerken en toesturen aan de drukkerij van de Voetius.

Op woensdag 6 november is het de jaarlijkse Dankdag. In die week verschijnt de Voetius niet. Gaarne daar rekening mee te houden.

**Tot besluit** Afgelopen zondag mochten wij 2 aangrijpende preken horen die beiden gingen over beperkte tijd die ons rest. In de catechismus preek in de avond over zondag 4 werd ons mensen stap voor stap alle gedachtenspels die wij tegen God hebben uit handen geslagen. Met als enige weg ter ontkoming: Christus. Ik kan u beide preken aanbevelen nogmaals te beluisteren.

Bij deze nog wat extra informatie over de preek van zondagavond. Ds. E. Meijer vertelde de kerkenraad dat de ochtenddiensten in Werkhoven wel goed werden bezocht, de avonddiensten echter maar zeer matig. In zijn gemeente was (mede door omstandigheden) sinds de jaren 80! niet meer geprekeerd uit de catechismus. Ds. Meijer heeft het weer ter hand genomen en wij vroegen of de gemeente het waardeerde om weer uit de catechismus te horen. Jazeker! Was het antwoord. Dat blijkt, want sindsdien worden de avonddiensten door 5x meer mensen bezocht! Hoe verblijvend om dit te horen! In de preek vertelde ds. Meijer over LIVING WATERS MINISTRY. Met die zoekwoorden vind je op Youtube (Engelstalige) filmpjes over roerende gesprekken met onze medemens op weg naar de eeuwigheid. Zeer leerzaam om dit te bekijken. We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden hoe wij op een liefdevolle en betrokken wijze de wezenlijke zaken moeten verwoorden naar onze medemens.

De scriba