

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 21 november 2024

Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Zondag 24 november

09.30 uur prop. M. Slingerland, Gouda

18.30 uur prop. N. van den Top, Ede

Collecten De collecten zijn als volgt:

Zondag 24 november

1) Kerk

2) Onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen

Collecten kunnen ook overgemaakt worden naar rekeningnummer NL11 RABO 0373 3023 20, t.n.v. Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving 'collecten zondag + de datum van de zondag' en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college van kerkrentmeesters

Kinderoppas De volgende personen verzorgen de oppas tijdens de ochtenddienst:

Zondag 24 november: mevr. M. de Kock + mevr. E. Evertse + Marit v Rijswijk

Kerkauto zondag 24 november rijdt Leen de Kock (06 - 36123795).

Gebedskring "U mag uw gebed vooral niet gering achten, als was het tevergeefs. Want ik zeg u, dat, voordat u de woorden uitspreekt, het gebed reeds in de hemel is opgeschreven. U moet zeker van God verwachten, dat uw gebed verhoord zal worden, of zo het niet verhoord wordt, dat het u dan niet goed en nuttig geweest was verhoord te worden." (Bernard van Clairvaux)

Welkom op de gebedskring, dinsdag 26 november om 20.00 uur op Jasmijnstraat 36, of iedere zondagochtend om 7.00 uur in de kerk. Kees, Henk

Mannenvereniging Augustinus We hopen op maandagavond 25 november de 2^e studie te volgen over het leven van Abraham te behandelen, met als onderwerp; duivelse aanval en goddelijke trouw, uit de MANkracht van mei/juni 2023. Alle mannen jong en oud weer van harte welkom, ook als u nog niet eerder geweest ben, kom erbij! We starten om 19.30 in Rehoboth, zien we u en jou daar?

De Wegwijzer Hallo! Wat zijn jullie creatief bezig geweest afgelopen clubavond. Van grote vellen papier en klei maakten jullie je eigen bordspellen. Leuk! Begin de avond luisterden we naar het verhaal van Levi. 'En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem.' Luk.5:28. We leerden dat het volgen van Jezus begint met gehoorzamen én vertrouwen. De volgende clubavond is op 26 november van 18:45 u - 20:15 u. Deze laatste clubavond van het jaar hopen we gezellig af te sluiten met een high tea. Het is de bedoeling dat iedereen enkele hapjes meeneemt. We hopen op een gezellige en smakelijke avond! Arjan, Mark en Henriëke.

Bestellen GZB-dagboek "Een handvol koren 2025" Graag willen we onze gemeenteleden weer de mogelijkheid bieden om het dagboek "Een handvol koren 2025" te bestellen. De kosten voor dit dagboek zijn €14,95 per stuk. Als de bestellingen verwerkt zijn worden de dagboeken bezorgd aan huis. U kunt het dagboek "Een handvol koren 2025" bestellen door een mail te sturen naar bart.fuijkschot@hervormdwijk.nl of te bellen naar Bart Fuijkschot 06-20602041.

Beroepingswerk Inmiddels is er contact met een predikant die wij graag (op basis van de lijst uit de gemeente en de lijst van de kerkenraad) willen beroepen. Met het grote aantal vacante gemeenten is het beroepingswerk een delicaat proces geworden. In zo'n contact vraag je tegenwoordig vooraf onofficieel of een predikant beroepbaar is. Een predikant kan dus in gesprek zijn met een gemeente terwijl er nog geen officieel beroep is uitgebracht. Het is zelfs mogelijk dat meerdere gemeenten in

Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 21 november 2024

gesprek zijn met een predikant en dat vervolgens een predikant om een adempauze vraagt. Om die reden maken we pas op de plaats. Zo de Heere wil en wij leven, zijn wij voornemens in januari een beroep uit te brengen. Wij danken u als gemeente voor uw betrokkenheid en begrip in deze. Wij vertrouwen op de leiding van de Heere in het beroepingswerk. De kerkenraad

Giften Br. G. van Ginkel ontving € 30 voor de kerk en € 10 voor het orgel. Hartelijk dank voor uw gaven!

Opbrengst dankdagcollecte Met dankbaarheid en verwondering kunnen we melden dat de eerste telling van de dankdagcollecte het mooie bedrag van € 11.334,40 heeft opgebracht. Na de Heere hartelijk dank voor alle gaven!

Pastoraat Nu onze gemeente vacant is vragen wij u bij pastorale vragen contact op te nemen met één van deze personen: G.A. van Ginkel gavanginkel@kpnmail.nl / 06-2520 0232 of br. G. Rosenbrand mg.rosenbrand@gmail.com / 06-2259 3403 of br. O. van Tuijl olvantuyl@hetnet.nl / 06-1323 2301.

Kopij Graag de kopij via mijn persoon sturen te weten: scriba@hervormdwijk.nl. De kopij moet uiterlijk maandagavond 19.00 uur toegestuurd worden. Dan kan ik het diezelfde avond nog verwerken en toesturen aan de drukkerij van de Voetius.

Tot besluit, container Recent vertelde een medewerker van Stichting De Ondergrondse Kerk mij vol ontzag over een ontmoeting die ze had gehad met een Christen uit Eritrea. Dat gesprek had veel indruk gemaakt. Deze man vertelde dat hij 10 jaar! in een zeecontainer in de hitte van de woestijn opgesloten was geweest vanwege zijn geloof. In die tijd werd hij elke keer geprest om toch maar een verklaring te tekenen om zijn geloof vaarwel te zeggen. In die container ervaarde hij meer de nabijheid van de Heere dan toen hij na die 10 jaar in vrijheid werd gesteld. De SDOK ondersteunde het gezin van deze man, in de tijd dat hij niet voor hen kon werken.

Moeten wij nu per definitie allemaal zo'n vervolging meemaken om de levende God te ontdekken?

Als je Psalm 85: 3 leest is dat niet zo:

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft;

Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,

Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê.

Met andere woorden: Hij spreekt gewis en dus zeker tot hen die voor Hem leven. En als het gebeurt, merk het op en onthoud het. Leef er niet overheen, ga niet op het spoor van de dwaasheid. De dwaas oftewel de moderne mens zegt immers in zijn hart, daar is geen God.

Kinderen krijgen wanneer ze jong zijn vaak indrukken van God. Koester die momenten, kom erop terug, ook als ouders, breng ze bij je kinderen in herinnering, zeg: weet je nog dat je toen tot God bad en Hij je hoorde? Weet je nog dat je toen dat erge ongeluk kreeg en de Heere je bewaarde? Wij zijn vergeetachtige mensen. Maar door dit regelmatig bij je kind in herinnering te brengen, kan je hen zachtjes aan de hand richten op de Heere.

De scriba